

## Şevki Adem Röportajı

“Bilim insanında olması gereken sorgulama, dikkatli inceleme ve sonuçları analiz etme vasıfları, Risale-i Nurları dikkatlice okuyanların, okurken kazandığı vasıflardır.”

► SAYFA 8'DE



## Dünya'nın Çekirdeği Hakkında İlginç Gelişme

Yeni yapılan bir araştırmaya göre iç çekirdek gezegenin geri kalanıyla aynı yönde dönmeyi bıraktı, hatta başka yönde dönüyor olabilir !

► SAYFA 4'TE



# YENİASYA FİDANLIK

ŞUBAT 2023

Sayı : 2

“Hür Nesillerin Gür Sesi”

editor.fidanlik@yeniasya.com.tr

Yasir Özer

## Yeniden Oynat Tuşu Takılı Kalan Ülke

İkinci sayımızla karşınızdayız. Yeni Asya Fidanlık ekinin bu sayısı Kahramanmaraş'tan başlayıp on ili sarsan, on üç milyon insanı etkileyen bir afetin hüznüyle çıkıyor.

Bu yazı kaleme alınırken vefat sayısı, 24 bin 617 yaralı ise 82 bin 178 civarında seyrediyordu.(Yazı yayına girerken bu sayı 40 bin 689 oldu.) Sayıları yazarken küsûratını tekrar tekrar kontrol ederek yazdık. Çünkü bu sayı istatistiksel bir sonuçtan çok; ehliyet ve liyakatin dağlara kaçtığı bir memleketten ben geliyorum diyen kayıplar. İnşallah tablo daha da ağırlaşmaz.

Bu vesile ile Cenâb-ı Hakk'tan âlem-i bekaya irtihal edenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor ve hem madde hem de mânâ planında hangi kusurlarımızla kadere fetva verdiğimiz o kusurlarımızdan el çekme iradesini bize bahşetmesini niyaz ediyoruz.

Elindeki üç kuruş parayla sokak sokak ev arayan kiracıyı; ona, o evi vermeyen ev sahibi ile aynı yemek kuyruğuna sokan bu afet, şüphesiz bir hikmete binâen geldi.

Birçok ismi, kurum ve kuruluşu potaya sokan afet, üzerine her yönüyle eğilmeyi gerektiriyor.

Bu konuda ekranlara çıkan konuşmacılardan birçoğu, acının getirdiği refleksle bütün konuşma sürelerini bir “suçlu”yu bulmak üzere kullanıyorlar. Suçlu meselesi işin ayrı bir boyutu ama bize kalırsa temel mesele değil.

*Suçlu olarak gösterilmiş/gösterilecek herkes bu kültürün kodlarıyla yetiştirdi. Her suçludan sonra yüzü kızarmadan bu işi yapabilecek başka bir suçlunun ortaya çıkması gösteriyor ki “toplumsal ahlak DNA” mızda suç ve suçlu üreten ve bunu besleyen hatalı bir kod var.*



Vicdanlarının kontrol altına alamadığı bu insanları biz, uygulanıp uygulanmadığı meçhul olan kanunlarla zapt etmeye çalışıyoruz. O yüzden bu kodları düzeltip inşaattan siyasete hayatın her alanında kendisini gösterecek

bir ahlak dönüşümü gerçekleştiremezsek daha çok yakacak ağrıtımız olacak.

Bunları içimiz yanarak üzülen söyleyiyoruz, söylemek zorundayız; çünkü memleketimiz afet gibi birçok olayı “yeniden oynat” tuşu basılı kalmış bir modül gibi tekrar tekrar yaşıyor. Çıkmadığımız bir döngü var.

Adetullahı ciddi okuyan birileri yıllarca dört nalla yaklaşan bir tehlikenin varlığından bahsediyorlar. Sonra bahsi geçen yerlerde can yakıcı bir felaket meydana geliyor ve her felaketten sonra, hiçbirini küçümsemediğimiz yardım faaliyetleri, her harfını değerli bulduğumuz “Gün birlik gündür” mesajları, alkışlanması gerektiğini düşündüğümüz binlerce yardım tırının yola çıkması... vs. tablolarına şahit oluyoruz. Sonra yavaş yavaş gündem değişiyor, ta ki başka bir felaket kapımızı çalana dek.

*Deprem yönergelerini dikkate almadan bina yapan müteahhit, yapılmasına rıza gösteren siyasetçi ve bunu denetlerken göz yuman şirketin kusur değil açıkça cinayet işlediği meydana iken bu gözlere ışık düşmesine mani olan perdeler üzerine çokça kafa yormalıyız.*

Anlık para kazanmanın şehveti mi, ortaya çıkan zarardan hukuki olarak yırtabileceğine dair inanç mı, felaketten sonra zaten unutulacağına dair kanaat mi ya da bunların hepsi birden mi? Çok düşünelimiyiz hem de çok...

## Bâb-ı Âli'ye Düşen Işık: Yeni Asya

Yaptığı yayımlarla Müslümanların fikir ve maneviyat cephesini güçlendiren, basın ve yayın dünyasının yüz akı Yeni Asya gazetemiz 53. yılını da geride bıraktı.

Cumhuriyetin kuruluşunun üzerinden 37 sene geçmişti. İkinci çeyreğine doğru kör topal giden cumhuriyeti güya korumak için ellerinde silahlarla öne atılan birileri, biri başbakan ikisi bakan üç kişiyi ipe götürmüştü. Üzerinden on sene geçse de demokrasinin, postallar altında çiğnendiği günlerin ağır atmosferi; memleketin üzerinde hissediliyor, basında cılız sesleriyle var olmaya çalışan mütedeyyin neşriyatın üzerinde demoklesin kılıcı gibi sallanıyordu.

*Bir yanıp bir sönen ışıklar gibi olan mütedeyyin basında ilk kuvvetli hamle, “İttihad” gazetesiyile geldi. Fazla geçmeden Yeni Asya, beton duvarlar arasında bir çiçek gibi açtı. Sistemin, menfaat ve korkutma üzerine dönen dişlileri; bu gazetenin ihlastan oluşan cismini parçalayamadı.*

Bugün Yeni Asya, yarım asrı aşan ömrü ve çıkardığı 20 bine yakın nüsha ile basın ve yayın alemi için en kıymetli bir mevkide bulunuyor ve bu ay itibariyle tavizsiz ve istikrarla geçen senelerine bir yıl daha ilave ediyor.

Bu uzun ve bereketli yayın hayatında birçok sınav veren Yeni Asya, bedelini belki de Türkiye basının tarihinde bir rekor olan kapatmalarla ödese de mazisinde; sonradan pişmanlık duyacağı virajlar ve zikzaklar üzere bir yayın hayatı takip etmedi.

Mesela birçok kişinin mahiyetini sonradan idrak edeceği 1982 Anayasası'ndaki duruşu, kıt imkanlara rağmen basın ve yayın aleminin merkezinde adalet ve hürriyet bayrağını göndere çekmek anlamına geliyordu.

28 Şubat'ın her şeyi zapturapt altına almaya çalışan çelikten elleri, Yeni Asya'dan istediğini alamadığı gibi -onlar için suç, Yeni Asya'ca iftihar vesilesi olacak- Risale-i Nur'u geniş kitlelere yaydığı noktasındaki bir kararı Batı Çalışma Grubu eliyle kayda geçirdiler.

Bugün Yeni Asya gazetesini eline alıp sayfalarını açan bir insanın yüzüne Risale-i Nur'un ışığı vurmaktadır. Bu yüzden yayın politikası ve fikirlerini “kendince suç olarak görenler” için gazetemiz, medar-ı iftiharımız olacak bir cümleyle “her gün Risale-i Nur pompalamakla” suçlanmaktadır.

Matbuat âlemine, haberin mutfağından vitrine kadar yetiştirdiği elemanlarla da büyük katkıda bulunan Yeni Asya bugüne kadar “Adalet İstiyoruz, Başörtüsü, Türkiye'nin Ayıbı 312...” gibi çıkardığı onlarca broşür ve yaptığı etkili yayımlarla birçok toplumsal sorunun kronik hale gelmeden çözüme kavuşturulmasında etkili rol oynadı.

İhlas-Uhuvvet ve İttihad'ın ardından çıkan gazete, bugüne kadar siyasi, bürokratik hiçbir gücün önünde eğilmedi. Risale-i Nur'a yasak kitap muamelesi yapan her iradeye karşı attığı cesur ve kararlı manşetlerle iman ve Kur'an lehine bir kamuoyu oluşturdu.

Bediüzzaman Hazretlerinin Eski Said Dönemi'nde çıkarma teşebbüsünde bulunduğu gazetenin günümüzde vücut bulmuş hali olan Yeni Asya, en zor günlerde yaptığı yayımlarla memleketin ahlak, fikir ve maneviyat cephesini güçlendirerek Müslümanlara nokta-i istinad oldu.

Tanıtımı 3 Şubat 1970'de İttihad gazetesinde çıkmaya başlayan Yeni Asya gazetesinin ilk takdimi İttihad gazetesi umumi neşriyat müdürü Mustafa Nezihi Polat tarafından “Yeni Asya muhakkak ki sizin gazetenizdir; zira onu sizlerin daimi arzu ve istekleriyle neşretme kararını verdiğimiz gibi sizlerin maddi yardım ve alakalarıyla da kuvveden fiile çıkardık.” ifadeleriyle yapıldı.

► SAYFA 6'da

Hakkın hatırı âlidir, hiçbir hatıra feda edilmez

Bediüzzaman



MEHMET EMRE BARAN

Bize Bir Nesli-  
Cedid Lazımdır

02

MEHMET YAŞIN İRİBOZ

Yeşil Enerji

03

MUHAMMED EMİN ONAY

Tarihin  
En Önemli İcadı

04

HASAN HÜSEYİN UÇAR

Mü'minin  
Miracı Namaz

05

İBRAHİM YAŞIR TEĞİŞ

54 Yıllık  
Çınar

06

“Onlar emanetlerinin yerine veren ve verdikleri sözü tutan kimselerdir.”

(Me'aric Suresi, 32.Ayet)

“Huşu duyan gençler, (namaz kılarak) rükû eden yaşlılar, emzikli bebekler ve otlayan hayvanlar olmasaydı mutlaka başınıza azap yağardı.”

(Ebu Ya'la, Müsned, 11/287)



Bediüzzaman  
Said Nursi

### HARAM SEVMEKTE, KISKANÇLIK ELEMİ, FİRAK ELEMİ VE MUKABELE GÖRMEMEK ELEMİ VAR

“Gençlik Rehberi’nde izah edildiği gibi, gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güne ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat’iyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme geçecek. Eğer o fâni ve geçici gençliğini iffetle hayrata istikamet dairesinde sarf etse, onunla ebedî, bâki bir gençliği kazanacağını bütün semâvî fermanlar müjde veriyorlar.”

“Eğer sefahete sarf etse, nasıl ki bir dakika hiddet yüzünden bir katl, milyonlar dakika hapis cezasını çektirir; öyle de, gayr-ı meşru dairesindeki gençlik keyifleri ve lezzetleri, âhiret mes’uliyetinden ve kabir azabından ve zevâlınden gelen teessüflerden ve günahlardan ve dünyevî mücazatlarından başka, aynı lezzet içinde o lezzetten ziyade elemeler olduğunu aklı başında her genç tecrübeyle tasdik eder.”

### Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güne ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat’iyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme geçecek.

“Meselâ, haram sevmekte, bir kıskançlık elemi ve firak elemi ve mukabele görmemek elemi gibi çok ârzalarla o cüz’î lezzet zehirli bir bal hükmüne geçer. Ve o gençliğin suüstimaliyle gelen hastalıkla hastahanelere ve taşkınlıklarıyla hapishanelere ve kalb ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neş’et eden sıkıntılarla meyhanelere, sefahethanelere veya mezaristana düşeceklerini bilmek istersen, git hastahanelerden ve hapishanelerden ve meyhanelerden ve kabristandan sor. Elbette, ekseriyetle gençlerin gençliğinin suüstimalinden ve taşkınlıklarından ve gayr-ı meşru keyiflerin cezası olarak gelen tokatlardan evvahlar ve ağlamalar ve esefler işiteceksin.”

“Eğer istikamet dairesinde gitse, gençlik gayet şirin ve güzel bir nimet-i İlahiye ve tatlı ve kuvvetli bir vasıta-i hayrat olarak âhirette gayet parlak ve bâki bir gençlik netice vereceğini, başta Kur’ân olarak çok kat’î âyâtıyla bütün semâvî kitaplar ve fermanlar haber verip müjde ediyorlar.”

“Madem hakikat budur. Ve madem helâl dairesi keyfe kâfidir. Ve madem haram dairesindeki bir saat lezzet, bazan bir sene ve on sene hapis cezasını çektirir. Elbette, gençlik nimetine bir şükür olarak, o tatlı nimeti iffetle, istikamette sarf etmek lâzım ve elzemdir.”

“Asâ-yı Musa-33”

## Dağarcık

### Tahakkuk

Gerçekleşme, kesinleşme.

“Ehl-i Sünnet ve Cemâat derler ki: ‘Cenâb-ı Hak bir şey emreder, sonra hasen olur. Nehyeder, sonra kabih olur.’ Demek emir ile güzellik, nehiy ile çirkinlik **tahakkuk** eder.”

(Sözler, s. 310)

“Sıra tasavvurları **tahakkuk** ettirmeye gelince, yapmanın düşünmek, hatta plânlamak kadar kolay olmadığını anladılar.”

(Menhus Ruh, s. 105)

## Mehmet Emre Baran

Risale-i Nurların aleme neşredildiği ilk zamanlarda, genç talebelerin hizmete dahil olması ile bu intişar süreci daha da hızlandı. Özellikle de matbaa ile birlikte gelişen basım tekniklerinin Risale-i Nur hizmetinde kullanılmasında, genç Nur talebeleri büyük vazifeler almışlardır. Aynı şeyi İttihad ve Yeni Asya’mızın çıkış sürecinde de görmek mümkün. Yirmili yaşlarında bulunanların köşe yazarlığı hatta başyazarlık yaptığı görülüyor. *Çünkü cemaatimiz gençlere hep itimat etti ve onlara bu zamana kadar çok önemli sorumluluklar verdi. Bu vesileyle nice kabiliyetler de inkişaf etti.*

Mazisinde nice destanların olduğu cemaatimiz, bu sene gençlerin hem enerjisinden hem de kabiliyetlerini hizmete istihdam etmek için, serlevhası “hizmetin geleceği, geleceğin hizmeti” olan iki Gençlik Şurası tertip etti.

Geçtiğimiz aralık ayında yapılan II. Gençlik Şurası’nın üzerinden yaklaşık iki ay kadar geçti. Müzakerelede adı geçen bütün konulara yönelik çalışmalar büyük bir şevkle yapılmaya başladı. Üniversite Nur talebeleri olarak her iki haftada bir online derslerimizi yapmaya başladık bile. Bu vesileyle hem Üstad’ımızın da sıkça nazara verdiği müfritane irtibatı sağlamış oluyoruz hem de uhuvvetimizi arttırmış oluyoruz. Gençlik Şurası ile tertip edilen bu dersler sayesinde, bir taraftan derslerden istifade ediyorum bir taraf-

tan da kardeşlerimde gördüğüm güzel hasletler kalbimde bir huzur ve sevinç bırakıyor. Ve “sohbette insibağ vardır.” sırrınca, inşallah onlardaki o güzel özellikler bizlere de sirayet ediyor.



Güzel hasletleri bulunan bir kardeş, perde altında ya da görünen kötü bir haslete sahipse kimse onu terk etmiyor ve onu o kötü hasletle baş başa bırakmıyor.

Bu kardeşlerde gördüğüm en önemli özellik şu olsa gerek: Kimse diğer kardeşinde bulunan kötü bir özellik yüzünden ondan vazgeçmiyor hatta belki onu lütufla düzeltmeye çalışıyor “Senle hizmet edilmeye kardeşim” demiyor. “Güzel hasletleri bulunan bir kardeş, perde altında ya da görünen kötü bir haslete sahipse kimse onu terk etmiyor ve onu o kötü hasletle baş

## “Bize Bir Nesl-i Cedid Lazımdır”

baş başa bırakmıyor.” Mesela bir kardeş belki kendini ön planda tutmak istiyor ama diğer kardeşler bu kötü özelliğinden dolayı ona surat asmıyorlar aksine ona teşvik makamında hoşuna giden şeylerde yardım ediyorlar, hizmetin içine çekmeye çalışıyorlar. İşte bize; bu özellikleri taşıyan, kardeşlerinin kötü hasletleri değil, iyilikleri ile ilgilenen ve bu özellikleri kendisinde de yaşamaya çalışan bir nesl-i cedid lazım. II. Gençlik Şurası ve sonuçları böyle güzel manzaralara sahne oldu.

Bize bir nesl-i cedid lazım dedik ama peki böylesi bir durumda tecrübeli ağabeylerin konumu ne olacak? Bazı ağabeylerimizden zaman zaman duyduğumuz bir söz, şurada da geçti: “Artık bu işler bizden geçti, sizler yürüteceksiniz” Bu sözün duyulmasının üzerinden fazla zaman geçmedi ki genç kardeşlerimiz ileri atılarak: “Ağabey, gençler ve yaşlılar diye bir şey yok. Bu işleri hep beraber götüreceğiz.” dediler. O an gördüm ki uhuvvet ve ihlas risalesinde yaşı ortadan kaldırıp herkesi kardeşlik potasında eriten düsturlar, genç kardeşlerimiz tarafından okunmakla kalmıyor bir de yaşanıyor.

Ümit ediyorum ki biz üniversite Nur talebeleri olarak Risale-i Nur’a sımsıkı sarılacağız. Ve bu hakikatleri yaşayarak birbirimize en civanmert bir kardeş olacağız ve bu kardeşlik inşallah ebede uzanacak belki de daha nice kardeşlerimiz bizimle beraber yoldaş olacaklar...

## Asım Bera Ataseven

Savcılık makamı, Gençlik Rehberi davasında hazırladığı iddianame ile Bediüzzaman Hazretlerini ve Nur talebelerini milletin nazarından düşürmek ve onlara rahat vermeme adına İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine sevk etmiştir. Buna mukabil Bediüzzaman Hazretleri, kendisine ve Nur talebelerine yapılan zulümleri nazara alarak iki esas üzere müdafaasını yapmaktadır. Bu esaslar:

- 1) Rejim Aleyhtarlığı,
- 2) Asayiş ve Emniyeti ihlalidir.

Rejim aleyhtarlığı iddiasına karşı Bediüzzaman Hazretleri, tarihten ve hazır zamandan örnekler vermiştir. Hukuki bir mütearifeden olan “Her hükümette muhalifler bulunur. Asayiş ve emniyete dokunmamak şartıyla hiç kimse vicdaniyla, kalbiyle kabul ettiği bir fikirden, bir metoddan dolayı mesul olmaz.” bir kaideden veciz bir şekilde bahsetmiştir. Adalet müessesesinin hiçbir cereyana kapılmayacağını, hiçbir tarafgirliğe kaymayacağını dile getirmiştir.

Bu cihetle Din ve Vicdan Hürriyeti’nin bu umdelerine güvenerek, yüzlerce ayât-ı Kur’âniyeye istinaden, medeniyetin bozuk kısmına, hürriyet perdesi altında yürüyen mutlak bir istibdâda, laiklik maskesi altında dine ve dindarlara karşı tatbik edilen en ağır bir baskıya muhalefetin kanunlar haricinde olmadığını, anayasanın samimi bir müdafaası olduğundan bahsetmiştir. Son olarak “Haksızlığa karşı, zulme karşı, kanunsuzluğa karşı muhalefet, hiçbir hükümette suç sayılmaz; bilakis muhalefet meşru ve samimi bir muva-

zene-i adalet unsurudur.” demiştir.

Devr-i Sabık’ın hayali ve vehmî emniyeti ve asayiş ihlal iddiasına karşı ise Bediüzzaman Hazretleri, yirmi sekiz sene boyunca çektikleri zulüm ve sıkıntıları heyet-i hâkimeye dile getirmiştir. Buna rağmen iman ve Kur’an’a hizmet yolunda, anarşiye sapanları kurtarmak yolunda Nur talebeleri bir an bile geri durmamıştır. *Memleketin dört bir yanındaki beş yüz bin Nur talebeleri emniyetin ve asayişin fahrî ve manevî bir muhafızdır.* “Nur Talebeleri kalpler üzerinde işler; emniyet ve asayişin bekçisini, kafalara, kalplere yerleştirir.” Sabık altı mahkeme uzun ve ince tetkikler neticesinde Nur Talebelerine emniyet ve asayiş ihlal yolunda bir vukuat kaydetmemiştir. “Çünkü hepsinin kalbinde nizam ve intizamın en sağlam muhafızı olan iman bekçisi vardır.”

Bu iddia ile birlikte “Dini siyasete alet ediyor.” iddiasına da cevap veren Bediüzzaman Hazretleri; otuz beş senedir siyaseti terk ettiğini, dünyasını hatta ahiretini dahi dinine feda ettiğini, müteaddid mahkemelerde bu yolda delil bulamadığını dile getirmiştir.

“Dini siyasete alet ediyor.” iddiası hayat-ı içtimaiyede emniyet ve asayişin muhafazasına ile alakalıdır. Şer siyaset dokuz masumu bir canı için katl ve helak ederken Risale-i Nur’dan ders alan Nur Talebeleri, yüzde on canı yüzünden doksan masumun hayatını tehlikeye ve zarara sokmayı adalet-i İlahiye ve hakikati Kur’aniye şiddetle men ettiği için Nur talebeleri emniyete ve asayiş muhafazaya bütün kuvvetini

sarf etmiştir.

Bediüzzaman Hazretleri müdafaasını nihayete erdirirken kendilerine bu iddiaları isnad edenlerin, bilerek ya da bilmeyerek “Siyaseti dinsizliğe alet ettiğini” ve aslında emniyet ve asayiş ihlal ettiklerini vurgulamıştır. Fitne ve anarşiye yol açan, insanlık seciyelerini ve medeniyet eserlerini canavar hayvanlar seviyesine çevirdiğini ifade etmiş ve bunun ahirzamandaki “Yecüc ve Mecüc Komitesi” olduğuna Kur’an-ı Hakîm’in işaret buyurduğunu ifade etmiştir.



## Mehmet Yasin İriboz

## Yeşil Enerji

“Elektriksel potansiyel enerjiden yeniden türetilen enerji” olarak tanımlanan elektrik enerjisi, günümüzde ekme, su ve doğalgaz gibi temel bir ihtiyaçtır. Buzdolabından evimizin ışığına, araçlarımızdan cep telefonlarımıza kadar neredeyse hayatımızın her alanında kullandığımız elektrik enerjisi tükenebilir ve yenilenebilir enerji kaynağı olarak iki başlık altında üretiliyor:

Tükenebilir enerji kaynaklarının en fazla kullanılanı fosil yakıtlardır. Fosil yakıtların oluşturduğu ham madde olan petrol, fabrikalarda ve araçlarda yakılması durumunda ortaya ciddi oranda zararlı gaz ortaya çıkarıyor. Ortaya çıkan bu gazlar dünyamızı güneşten gelen zararlı ışınlardan koruması için Rahim ve Kerim olan Allah'ımız tarafında üstümüze bir örtü olarak konulan Ozon Tabakasını deliyor ve oluşturduğu sera gazlarıyla global sıcaklık ortalamasını gün geçtikçe artırıyor. Özellikle gelinen bu noktada kış aylarının bu kadar gecikmesi ve olduğundan daha sıcak geçmesi küresel ısınmanın gün geçtikçe daha etkili olduğunu gösteriyor.

Peki bu tehlikeden kurtulmak için alternatif sürdürülebilir enerji kaynakları yok mu? Tabii ki var. Adını Yeşil Enerji kaynakları olarak da duyduğumuz “Yenilenebilir Enerji” kaynakları enerji üretirken herhangi atık oluşturmaması ve doğal yaşama fosil yakıtlar kadar zararlı dokunmamasıyla güzel bir alternatif oluşturuyor.

Yeşil Enerji kaynakları Hidrolik Enerji, Rüzgar Enerjisi, Güneş Enerjisi, Jeotermal Enerji ve Biyokütle Enerjisi olarak ele alabiliriz. Bu enerji kaynakları hepsi apayrı bir yazı konusu olabilecek kadar uzun olabileceği için sizi de sıkılmamak düşüncesiyle hepsine ayrı ayrı değinmiyorum. Hepsinin çalışma mantığı enerji korunumu yasası olarak bilinen yasayla da sabit olarak kâinatın hiçbir enerjinin kaybolup israf olmadığı. *Hafız olan Allah'ın enerjisi kaybetmeyerek sadece dönüştürerek israf etmemesine dayanıyor.*



Ülkemiz Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının açıklamalarına göre 2022 yılı enerji ihtiyacının %34,6'sını kömürden, %22,2'sini doğalgazdan, %20,6'sını hidrolik enerjiden, %10,8'ini rüzgardan, %4,7'sini güneşten, %3,3'ünü jeotermal enerjiden ve %3,7'sini diğer kaynaklardan elde ediyor.

Bunun yanında 2018 verilerine göre Danimarka sadece rüzgâr enerjisinden toplam enerji ihtiyacının %41'ini karşıladı, İzlanda, jeotermal-

den ülke elektriğinin %15'ini kaynakladı. Almanya sadece çatı üstü güneş enerjisinden 50 bin MW elektrik enerjisi elde etti.

## Yeşil enerji kaynakları ne kadar yeşil?

Fosil yakıtların zararlarını koştuk fakat yeşil enerjiye değinmedik. Tahmin edersiniz ki Yeşil enerjide o kadar saf ve temiz değil. Yenilenebilir enerji kaynakları da doğal yaşam ve iklim için birçok zararlı etken bulduruyor. Mesela güneş enerjisi için kullanılan panellerin üretimi sırasında güneş hücrelerinde az da olsa ortaya çıkan NF<sub>3</sub> (Nitrojen Triflorid) gazını oluşturuyor olması -ki bu gaz karbondioksit gazından tam 17.200 kat daha zehirlidir- aynı şekilde rüzgâr enerjisinde dönen tribünlerin ve kaynaklarının yenilenebilir enerjiyle üretilmiyor yada üretilmiyor oluşu, hidrolik enerji için oluşturulan barajların çevre ekosistemine ciddi zararlar oluşturması gibi birçok zararlı etkisi bulunuyor.

O zaman ne yapmamız gerekiyor: A'raf suresinde Allahu Teala'nın buyurduğu gibi “Yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz” ayet-i kerimesine kulak vererek Üstadın iktisat düsturlarını elektrik enerjimiz içinde kullanmalıyız. Türkiye'de elektriğin %35'i maalessif israf oluyor. *İsrafın önüne geçerek ve enerjimizi daha temiz üreterek belki insanlığı bir felaketten kurtarabiliriz.*

## Kamer Said Mor

## İnsan Programının Haşır Sürümü

Gelin hep birlikte web tabanlı bir programın hayat döngüsünü inceleyelim:

Öncelikle geliştirilen her programda olduğu gibi burada da her şey bir ihtiyaca, bir talebe bağlı başlar. İstenen şeyin ne olduğu ve bunun ne şekilde sağlanabileceği detaylıca ortaya dökülür ve hazırlanan plana göre çalışmalara başlanır. Öncelikle programın belirli parçalarını test edebilmek ve programın veri üzerindeki çerçevesini belirleyebilmek adına bir veri tabanı oluşturulur. Bu veri tabanında ihtiyaç duyulacak bütün parametreler -yani bir programın bütün özellikleri- hiçbir tanesi atlanmayacak şekilde belirlenir. Daha sonra programın her bir modülü -yani programın işlevleri- tek bir program haline gelmeden önce ayrı ayrı geliştirilip test edilir. Tabii ki bu süreçte test edilen modüllerin hepsi başarılı olmayabilir. Testi geçemeyen modüller belirlenip, onların iyileştirilmesi yapılır. Daha sonra da bütün modüller gerekli testi geçtiğinde hepsi birleştirilir ve ana program ortaya çıkar. Program piyasaya sürülmeden önce birtakım gerçek kullanıcılar ile son bir testten geçer ki bu test sürümü “Beta Version (Beta Sürümü)”, testi yapanlar ise “Beta Tester (Beta Sınayıcı)” olarak adlandırılırlar. Beta sürümünün süreci de tamamlandığında, program nihayet halka açılır ve insanlar çeşit çeşit profiller oluşturmaya, farklı farklı karakterler elde ederek uygulamayı kullanmaya başlarlar. Programın hayat döngüsü boyunca programa sürekli yeni insanlar dahil olur ve kimileri de programdaki hesabını silerek sistemden ayrılır.

*Hayat döngüsünü anlattığımız bu program -en başta da belirttiğimiz gibi- web tabanlı olduğu için 7/24 online olan insanlar mevcuttur. Bu yüzden eğer herhangi bir güncelleme yapılacak olursa bunda şu şekilde bir yol izlenir:*

Mevcut programdaki eksikler, hatalar, ihtiyaçlar vs. belirlenip yine en başta yapıldığı gibi bunun bir planı oluşturulur. Ardından server'dan (yani veri tabanı) bağımsız birtakım testler yapılır. Bu testler tamamlandıktan sonra ise önemli bir aşamaya geçilir.



Geliştiriciler tarafından kullanıcıların server'a erişimi kesilir. Sonra daha önce belirlenmiş süre boyunca program ıssızlaşır. Bomboş, terk edilmiş bir kasabaya döner program. Ama tabii ki bu erişim kesintisi boşuna değildir. Bu belirli süre boyunca geliştiriciler sistemin yeni özelliklerini ayarlamak için server-program arası ilişkiyi sağlamak ve yeni sürümü sisteme yerleştirmek için uğraşırlar. Vaat edilen süre içinde süreç tamamlanır ve program tekrar kullanıcıların erişebileceği hale gelir. Sisteme dahil olan kullanıcıların fark ettiği bir şey vardır. Bazı eski veya artık işlevi olmayan özellikler programdan kaldırılmış ve onların yerine daha iyi ve mevcut şartlara daha uygun özellikler getirilmiştir. Bu noktadan sonra, artık programın yaşam döngüsü sona erene kadar -yani ona ihtiyaç kalmayana ya da popülaritesini kaybedene kadar- bu güncelleme döngüsü devam eder.

Şimdi kâinata ve insan hayatına bakıp bu noktada kıyaslar yapmaya çalışalım:

Öncelikle Allah (geliştirici), hepimizi ve bu kâinatı bir amaca yönelik yarattı. Sonsuz hazinelerini tanıtaçağı ve hazinelerine onların gözünden bakabileceği kullar yaratmak istedi. Sonra buna binaen bu kâinatın bir çekirdeği (veri tabanı) mahiyetinde ilk olarak Peygamber Efendimiz (sav)'in nurunu yarattı. *Bu nurda kâinatın ihtiyacı olan her şey mevcuttu. Hayat bu çekirdekte neşv-ü nema bulacak ve kâinat ağacına dönüşecekti. Daha sonra amacını gerçekleştirecek kullarını yaratmaya başladı.* Melekler, cinler ve birtakım diğer varlıklar çıktı meydana. Cinler ve İblis, Allah'ın sıfatlarını, nimetlerini ve sonsuz hazinelerini anlamak için yaratılmış ve eneye sahip ilk varlıklardı (beta sınayıcı). Allah onları test edip, bu süreçten başarılı çıkıp çıkamayacakları konusunda onları imtihana tabii tutmuştu. Bu süreç tamamlandıktan sonra insanların (ana program) ortaya çıkışına dair süreç başladı. Allah, ileride insanlara emredeceği bir hüküm olan istişareyi (modül) ortaya koymak adına melekleri ile, insanların yaratılışı hakkında istişare yaptı. İstişarede melekler hayretle “Orada bozgunculuk yapacak, kan dökcek birini mi yaratacaksın?” diye sormuştu çünkü daha önce cinler bu şekilde bir geçmişe sahipti (başarısız testler). Allah bu konudaki cevabını verdikten sonra süreç tamamlandı ve insanlar (Hz.Adem ve Hz. Havva) ortaya çıktı ve daha sonra asıl vazife yerleri olan dünyaya (web) yollandılar. Süreç boyunca birçok insan geldi ve bu insanlara birçok peygamber yollandı.

Bir süre sonra ise kıyamet kopacak ve bütün canlı yaşam sona erecek (server'ın kullanıcı erişimine kapatılması). Ardından İsrâfil(as), sûra üfleyecek ve insanlık ahiret hayatına uygun yeni bedeni ile (güncelleme) asıl olan sonsuz hayatına başlayacak.

*Risale-i Nur, temsil metodu ile birçok meseleyi akla yaklaştıran bir eserdir. Bizim buradaki derdimiz ise Risale'den ve mesleğimizden aldığımız dersi birleştirip temsil metodu üzerinde yapabildiklerimizi ortaya koymaktır.*

Hiç şüphesiz Allah, istediği şeyi istediği şekilde yaratır. Keza, kullarına yaptığı imihani da adestullah kanunları çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Buna bağlı örnekler olarak hayatımızda kıyas yapabileceğimiz başka örnekler de mevcuttur. Mesele, bunlara bakıp, bunlarda Allah'ın izlerini görebilmektir.

## Şeker Beynimizi Nasıl Etkiler?



Canlılığımızı sürdürmenin en temel gereksinimi, elbette beslenme... Savaşların sona ermesi, sanayileşmenin artması ve hayatın hızlı akışı; yaklaşık olarak son 50 yıldır, endüstriyel gıdaların ‘hızla’ hayatımıza girişine zemin hazırladı.

Vücudumuzun biyolojik işleyişini göz önünde bulundurduğumuzda, hazırlanan işlenmiş gıdaların, yağ ve şeker sensörlerimize odaklanarak mutluluk-ödül hormonumuz olan dopamin salgılanmasını tetikleyerek beynimizde bu davranışın yerleşmesine sebep olurlar.

Bu durum tıpkı sigara ve alkol (uyuşturucu madde) kullanımında olduğu gibi eksikliğinde bir yoksunluk hissi oluşturup kişiyi depresyona sokabiliyor; hatta vücutta, her seferinde bir öncekinden daha fazla tatlı yemeye sebep olan sinirsel bir ileti oluşturuyorlar.

Kıscacı hakiki bir iştah yerine, beynimizdeki lezzet merkezlerine, aşılması gereken suni bir baraj koyarak ‘gerçek bir beslenmenin’ önüne geçiyorlar. Uzmanlar çözüm olarak yumurta, peynir ve baklagiller gibi protein ağırlıklı diyetleri önerirken tatlı krizleri için ise meyve yemeyi tavsiye ediyor.

Artan işlenmiş gıda tüketimi ile Batı başta olmak üzere tüm dünyada gözlenen kanser, kalp-damar bozuklukları, diyabet, obezite ve en nihayetinde ölümlerle sonuçlanan izlenceler, diyetisyenlere de daha şimdiden, peynir ve yumurta gibi besleyici gıdaları; hazır yiyecek alışkanlıkları ile değiştirmenin yollarını arıyor.

Hal böyle olsa da hepimiz eskiden kuru ekmekten aldığımız lezzeti, şimdi envai çeşit yemeklerle donatılmış sofralarda bulamadığımız farkındayızdır.



“Şeker tıpkı sigara ve alkol (uyuşturucu madde) kullanımında olduğu gibi eksikliğinde bir yoksunluk hissi oluşturup kişiyi depresyona sokabiliyor.”



► İlim - Teknik Servisi



## Eriyebilen Robot Üretildi

**Robot bir videosunda küçük bir hapisaneden kaçmak için başarıyla sıvılaşmış, tekrar eski formuna dönebiliyor.**

Bilim insanları, zorlu ortamlarda gezinmek için sıvı ve metal hal arasında geçiş yapabilen bir robot icat ederek çığır açtı. Uluslararası araştırmacılarından oluşan bir ekip, şekil değiştirebilen bir robot üretti. Deniz hıyarından ilham alınarak geliştirilen bu robotlar hem yumuşak, hem de sert olabildikleri için, diğer robotların karşılaştığı engellerin üstesinden gelebiliyor.

Eriyebilen robot, elektronik montaj ve tıbbi uygulamalarda kullanılabilmesi için çok uygun gözüküyor. Öyle ki Matter adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarları, geliştirdikleri robotları engelli yüzeylerde ve insan midesinden yabancı cisimlerin çıkarılmasında denediklerini belirtti. Robot bir videosunda küçük bir hapisaneden kaçmak için başarıyla sıvılaşmış, tekrar eski formuna dönebiliyor. Robot üretilirken, standart basınçta erime noktası 29.7 derece olan yumuşak bir metal olan galyum kullanılmış.



► NTV Haber

Muhammed Emin Onay

## Tarihin En Önemli İcadı

Okumaya başlamadan önce tarihin en önemli icadı sizce nedir? Kendiniz bir cevaplamaya çalışın.

Zaman, üstünde düşünülmesi tecrübe isteyen bir kavram ama bu tecrübe sadece okul okumaktan, ilim öğrenmekten gelmemektedir. Bu tecrübe yaşamın kendisinden gelir. O zaman bu dünyada daha fazla yaşayan yani zamana daha fazla maruz kalmış kişi zaman hakkında daha fazla tecrübeye sahiptir diyebilir miyiz?

Ne kadar üstünde düşünmesek de zaman hayatımızı etkileyen en önemli değişkenlerden birisidir. Birçok bilim insanına göre evren; uzunluk, genişlik ve derinlikten oluşan üç uzay boyutu ve bir de bunların yanında zaman boyutundan oluşmaktadır. *Bilim insanları bundan daha fazla boyut olduğunu düşünmektedirler, henüz daha ispatlayamadılar.* Evet, madde olarak vücudumuz üç boyuttaki uzay-zamanda yer alır. Fakat zaman boyutu olmadan hiçbir hareket mümkün değildir. En basitinden bu çıkarımı matematiksel ifadeye dayandırmak istersek:

$X = V \cdot t$  (saatte 5 km hız ile giden bir araç 2 saniyede  $X = 5 \cdot 2$  den  $X=10$  km yol gitmiştir şeklinde) formülü birçoğumuzun bildiği, belirli bir zaman diliminde sabit hızla ne kadar yol aldığımızı veren matematiksel bir ifadedir.  $t_1, t_2, t_3, \dots, t_n$  zamanlarında denklemi incelersek bu sayede bir cismin herhangi bir sürtünme olmaksızın ve ilk harekete başladığımız konumu orijin noktası olarak kabul edersek ne kadar yol aldığını veya alacağını bulabiliriz.  $t$ 'yi ortadan kaldırırsanız ya da 0 vermek burada bizi amacımıza ulaştırır.

*Diyelim ki 0. saniyede hapsoldük ve hareket edemez halde  $X = 0$  konumunda kaldık. İşte bu an; koca kâinatın akan suların durduğu, birbiri etrafında dönen koca koca galaksilerin, yıldızların hareketsiz halde donup kaldığı, hatta şu anda gerçekleştiğiniz düşünme eyleminin bile olmadığı bir durumu ifade ediyor.*

Peki, formülümüzdeki  $t$  - yani zaman-, bir taraftan akıp giderken biz bu zamanı, geçen süreyi nasıl ölçüyoruz?

Bunu anlamak adına zamanı akan bir nehir gibi düşünelim; bütün kâinat -dolayısıyla siz de- bu nehirde sürüklenen bir kayığın içinde hareket ediyorsunuz demektir.

Bir sabah uyanınız ve önce evden çıktınız, sonra bakkala ekmek almaya gittiniz, ardından da ekmeğinizi alıp geri döndünüz. Siz bu eylemleri her birisini yaparken üstünde bulunduğunuz kayak da nehirdeki hareketine devam etmektedir. İşte burada evinizden çıkıp tekrar evinize girene kadarki kayığın yer değiştirmesi bize geçen süreyi verir.

Yazının en başında sorduğum sorunun cevabına gelirim. Zamanın en önemli icadı saatin icadıdır. Yalnız, insanlar saat dedikleri saat benzeri araçları çok çok uzun zamandır kullanmaktadırlar. Aslında, "gün doğarken kalkayım, tepedeyken yemek yerim, batarken eve doğru giderim" ya da İslamiyet'in olduğu topraklarda "sabah ezanında kalkarız, öğle ezanından sonra buluşalım." gibi



bir planlamanın bile yapılması sonrasında güneş saatlerinin icadı insanlar için etraflarında akan zamanı ölçmenin ya da yaptığımız benzetmemize gidersek nehirde ne kadar yol aldığımızı ölçmenin bir yoludur.

Ama zamanın en önemli icadı olan saat, bu saatler gibi değildir. Mekanik dişli sistemlerden oluşan, artık bir otomat haline gelmiş saatlerdir. Herhangi bir güneşin hareketi gibi doğa olaylarından bağımsızdır. *Evet, kolumuza taktığımız masamızın üstünde duran, duvarımızda sabitlenmiş olan birkaç çarkın birleşmesiyle oluşan saat tarihin en önemli icadıdır, belki de kıyamete kadar bu şekilde kalacaktır.*

Daha neden bu kadar önemli, olmazsa olmaz bir alet olduğunu anlatmadık. Saatler bütün dünyanın kullandığı bilgisayarlarımızın çok önemli bir parçasıdır. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi biz insanlar için zamanın olmaması bütün hareketliliğin durmasına sebep oluyordu. Bilgisayarlar ise bu saatin durması, aynı anlam ifade etmektedir. Bilgisayarlar da biz insanlar gibi yaptığı her eylem, yaptığı her işlem ve hesaplamalar bir zaman parametresi dahilinde gerçekleşmektedir.

Belki de duyduğunuz bir kavram olan "overclock" dediğimiz, bilgisayarların işlemcilerini daha hızlı hale getirmek için yapılan işlemlerde yukarıda bahsettiğimiz prensipten gelmektedir. Overclock'suz işlemcinin  $t_1$  ve  $t_2$  zamanları arasında en fazla 5 işlem yapabiliyor ise bizim bu  $t_1$  ve  $t_2$  zaman aralığını kısaltmamız bilgisayarın saatini bilgisayar için saatin daha hızlı akmasını sağlamak yani nehirdeki akıntıyı hızlandırmak bilgisayarın aynı sürede daha fazla işlem yapmasını sağlamaktadır.

Daha basit bir örnekle şöyle düşünün: normal fabrikadan çıkmış bir araç bir saatte 100 km yol alabildiğini düşünün ama siz aracın bundan daha hızlı gitmesini istiyorsunuz. Yapmanız gereken arabanın motorundan (arabamızın motorunu bilgisayarımızın merkezi işlem birimi olan CPU'ya benzetiyoruz) daha fazla güç elde etmeye çalışmaktır. Bunu araca büyük bir turbo takarak yapabilirsiniz. Araca büyük bir turbo takmak aracın motoruna giden hava akımını hızlandırarak motorun içindeki patlamayı güçlendirecek daha fazla oksijen girmesini sağlamaktadır. Aynı bizim bilgisayarın CPU'su için akan nehri hızlandırmak gibi düşünülebilir.

Muhammed Yusuf Polat

## Tarımda Robotlar ve Arkasındaki Marifetullah

ABD ekonomisinde, istihdam sağlayan sektörler içinde teknolojik gelişmeler yüzünden bugüne kadar en dramatik dönüşüme maruz kalan sektör, şüphesiz ki tarımdır. Önceden tarımdaki teknolojik gelişmelerin çoğu mekanikti ve bilgi teknolojisinin ortaya çıkışından çok uzun zaman önce icat edilmişlerdi. 19. yüzyılın sonlarında, Amerika'daki işçilerin nerdeyse yarısı tarlada çalışıyordu. 2000'lerde ise bu oran, %2'nin altına düştü. *Şimdi ise buğday, mısır ve pamuk gibi mekanik olarak ekilip büyütülerek biçilebilen ürünler için gerekli insan işçiliği, gelişmiş ülkelerde artık deveye kulaktır. Zaten bizim durumumuzu hiç anlatmıyorum; hepimiz tarımda nerede olduğumuzu biliyoruz.*

Şimdi gelelim asıl konumuza; tarımda robotlaşmaya. Neden böyle bir gelişmeye ihtiyaç duyuldu? Yine her gelişmede olduğu gibi insan gücünü azaltmak için mi? Firmaların kârlarını maksimuma çıkartmak, masraflarını minimuma indirmek için mi?

Şimdiye kadarki soruların cevabı "Evet" ama sorunu anlayabilmek için olayın ayrıntılarına inmemiz gerekiyor.

Tarımın hâlâ emek-yoğun olduğu alanlar genelde olgun meyvelerin, sebzelerin ve çiçeklerin zarar görmeden toplanması gibi işleri içeriyor. Bu işler de görsel algıya ve el becerisine bağlı oldukları için mekanizasyondan korundular. Standardizasyon sırasında sebzeler ve meyveler kolayca zarar görebilir. Ayrıca renklerine ve yumuşaklıklarına göre seçilmeleri gerekir. Makine için görsel tanı çok zor bir iştir, ışık koşulları değişebilir, meyveler farklı şekillerde dururlar ve

bazen yaprakların arkasında kalırlar.

Fabrika ve depolar için geliştirilen yeni robotik teknolojiler, tarım işlerini de yavaş yavaş otomasyona elverişli hale getiriyor. Deneysel robotlar şu anda bile Fransa'daki üzüm bahçelerini budamakta kullanılıyor. Robotlar, yapay görme teknolojisi ve çeşitli algoritmalar sayesinde hangi sapların kesileceğine karar verebiliyor. Örneğin Japonya'da yeni bir makine, hafif renk varyasyonlarına göre olgun çilekleri seçerek, her sekiz saniyede bir çilek topluyor. Ve işin çoğunu hiç ara vermeden gerçekleştiriyor.

Buraya kadar hep robotları maddi yönden inceledik sebeplerini sonuçlarını ekonomik, insanî kolaylık, iş gücü gibi konular üzerinden ele aldık ama bize verilen bu istidatların arkasındaki Yaratıcı'yı, robot yapabilme gücünü insana bahşeden zati ve sıfatlarını düşünmedik. Gelin hep beraber bakalım.

*İslamiyet ilim üzerine kurulmuş ve bilimin birinci gayesinin de marifetullah ve saadet-i ebediye olduğunu bütün dünyaya ilan etmiştir. Kur'an'ın ayetleri tekrar tekrar insanları aklını kullanmaya, düşünmeye ve öğrenmeye davet etmekte; hemen arkasında da ilmin ve hayatın asıl gayesini "Allah'ı tanımak olduğunu" belirtmektedir. Bu konuda Bediüzzaman dikkatlerimizi çekmektedir.*

Kur'an ile barışık olmayan felsefecilerin ve hatta müspet bilimcilerin kâinatla ilgili tefsirleri yani müspet ilimler dediğimiz kuralların çoğu, yalnız kâinat kitabının harflerinin nakışlarından ve cevherlerinin özelliklerinden bahseder. Manasına hiç ilişmez. Çok iyi bir mühendis

olabilir, güzel bir tasviridir ve mahir bir kimyager, sarraf bir cevherci de olabilir; fakat hakikî hikmetini hiç yazmamışlardır. Hiçbir manasını anlamamış, belki karıştırmışlardır. Kâinata "mana-yı ismi" ile yani mevcudata mevcudat hesabına bakar, öyle bahseder. "Ne güzel yapılmış" a bedel, "Ne güzeldir" der, çirkinleştirir. Fakat Kur'an-ı Hakîm, kâinat kitabının nakışlarının altındaki kudsi hakikatlerinden ve bu kitabın ihtiva ettiği manevî sırlardan bahsediyor. Bu kâinatın sahifelerinde ve zaman yapraklarında kalem-i kudretle yazılan tekvini ayetleri insanı, hayvanları ve bitkileri, cin ve inse ders veriyor.

Hem mevcudata "mana-yı harfî" nazarıyla, yani onlara Allah namına bakar, "Ne kadar güzel yapılmış, ne kadar güzel bir surette ustasının güzelliğine delalet ediyor" der. Buna rağmen müspet ilimlerin böyle olduğunu söylemek mümkün değildir. Zira bilimin bugünkü tavrı, inkarcı yaklaşımdır. Halihazırda müspet bilimlerin de Kâinat kitabının tefsirine yönelik olduğu zaten ortadadır. Bu noktayı hatırlatan Bediüzzaman, kendisine gelen ve öğretmenlerin Allah'tan bahsetmediğini söyleyen bir talebesine, "Sen onları değil, ilimleri ve fenleri dinle" diyerek Allah'ın varlığını, Meyve Risalesi'nin Altıncı Meselesinde fenlerin dilini kullanarak, ispat ettiğini biliyoruz.

*İşte bizde Üstadımızın bize yaktığı fenerin aydınlığında yapacağımız teknolojik gelişmelerde, kâinat kitabını okuyarak mana-yı isminden mana-yı harfine geçiş yapabilirsek, inşallah bilimde daha hızlı ilerleme kaydedebiliriz.*

## Uzay Hastalanır mı? Kessler Sendromu

*Uzaya gönderilen uydular gelecek için tehlike arz ediyor.*

İlk yapay uydu Sputnik-1'den bugüne kadar yörüngemizde kütle çekim kuvveti etkisinde hareket eden yapay uydu sayısı sekiz bini buldu. Görevini tamamlamış, bozulmuş ya da çarpışmaya uğramış olanlar çıkarıldığında her ne kadar bu uyduların yarısı aktif olsa da uyduların sahip oldukları çarpışma potansiyeli hem mevcut hem de gelecek teknolojiler için ihtiyaç duyulan sistemler açısından önemli bir tehlike arz ediyor.

Küremiz, 'şimdilik' bu uydu yükünü tolere edebilecek bir yörünge yarıçapına sahip olsa da her yıl dört kadar uydu, uzay kazaları neticesinde kullanılamaz hale geliyor.

Kessler Sendromu ise gerçekleşen çarpışmalardan saçılan ufak parçaların, uzaya dağılması ve kaza ihtimalini arttırmalarını öngörüyor. Ve böylece yörüngemiz etrafında, ufacık uydu parçacıklarından müteşekkil bir daire oluşuyor. Bu durum gerçekleştiği takdirde artık yeryüzünden uzaya, hiçbir uydu atamayacak şekilde kendimizi gezegenimize hapsedmiş oluyoruz.

Çözüm olarak ortaya konmaya çalışılan atık uydu toplama sistemleri ise henüz olması gerektiği gibi faal değil. İletişimden, askeriye hayatımızın her alanında artık elzem olan bu teknolojinin sürdürülebilir olması için daha dikkatli davranılması gerektiği ise herkes tarafından kabul edilen bir gerçek.

Görünen o ki beşerin buluşik elinin değmesiyle yaşanan bu bozulmayla kâinat bize sitem ederek "Ey insanoğlu bulmak istediğin gibi bırak" diyor ve kendi yaptığı sekiz bin uyduya hakim olamayan insanoğluna karşı muhteşem bir intizamla hareket eden milyarlarca gök cismini gösteriyor.

► İlim - Teknik Servisi



## Dünya'nın Çekirdeği Hakkında İlginç Gelişme

*Yeni yapılan bir araştırmaya göre iç çekirdek gezegenin geri kalanıyla aynı yönde dönmeyi bıraktı, hatta başka yönde dönüyor olabilir !*

Bugüne kadar hep Dünya'nın iç çekirdeğinin Dünya ile beraber ve daha hızlı döndüğünü sanıyorduk. Yeni yapılan bir araştırmaya göre ise iç çekirdek gezegenin geri kalanıyla aynı yönde dönmeyi bıraktı, hatta başka yönde dönüyor olabilir ! Plüton büyüklüğündeki iç çekirdek, sıvı metalden oluşan dış çekirdek içinde yuvarlandığı için farklı yönde dönüyor olabilir.

Nature Geoscience dergisinde yayınlanan çalışma, bu kanıya varabilmek için son altmış yılda tekrarlanan depremlerin sismik dalgalarını analiz etti. Pekin Üniversitesi'nden Yang ve Song, iç çekirdek ile ilgili "2009 civarında neredeyse durma noktasına gelindiği ve ardından ters yöne döndüğünü" tespit ettiklerini öne sürdü.

İki araştırmacı "İç çekirdeğin Dünya yüzeyine göre bir salınacak gibi ileri geri döndüğüne inanıyoruz."

dedi. Song ve Yang, "Salınımın bir döngüsü yaklaşık yetmiş yıldır, yani kabaca her 35 yılda bir yön değiştiriyor." diye ekledi. Daha önce 1970'lerin başında yön değiştirdiğini ve bir sonraki dönüşün 2040'ların ortalarında olacağını tahmin ettiklerini söylediler.

Araştırmacılar, Dünya'nın kendi ekseninde dönmeye geçiş sürecindeki küçük farklılıkları "günün uzunluğu" olarak adlandırılan değişiklikler ile aynı çizgide olduğunu belirtti.

Yeni iç çekirdekteki dönme yavaşlayınca günler de uzamaya başlıyor olabilir. Bazı Bilim adamları da "Dünyanın iç kısmına ilişkin görüntümüz hâlâ bulanık," dedi ve ileride daha fazla sürpriz olacağını düşündüğünü ifade etti. Dünya'nın yaratılış sürecindeki gizemleri anlama çabamız halen devam ediyor.

► NTV Haber



## Hasan Hüseyin Uçar

## Mü'minin Miracı Namaz

Miraç hadisesi Müslümanlar için çok ehemmiyetli bir meseledir. Çünkü Peygamberimizin "dinin direği" olarak belirttiği namaz nimeti, bu yolculukta ihvan edilmiştir. Miraç hadisesi kısaca; Cenab-ı Hakk'ın, insanlığın ve kâinatın en kıymetlisini -Peygamber'imizi- bir gece Mescid-i Aksa'da bütün Peygamberlere namaz kıldırıldığı, semânın tabakalarında gezdirdiği ve en sonda da bizzat cemaliyle müşerref ettiği seyahattir.

Kulluk vazifesinin esası, esma-i İlahiyeyi okumaktır. "Miraç" ise kulluğun zirve noktada yaşandığı bir olaydır. Örneğin Hz. İsa (a.s) semada Kadir ismiyle mazhurdur, Hz. Musa (a.s) Mütellim ismiyle daha ziyade mazhurdur. Fakat Peygamber'imiz Hz. Muhammed (asm), İsmi Azam'a mazhar olduğundan bütün esmaya mazhurdur. Miraçta kemalat mertebelerinde seyr-i süluk, bir "seyr-i umumi" vardır. Yani külli manada bir mazhariyet vardır. Külli manada esmaya mazhar olmak, külli manada muhatabiyeti gerektirir. *Külli manada muhatabiyet ise bu kâinatın her tabakasına gidip orada esmayı temaşa etmeyi, en son olarak da direkt kâinatın sahibiyile görüşmeyi gerektirir ki rızasının ne olduğu tam manasıyla anlaşılabilir.* Örneğin, bir padişah, kendisinin yaptığı içerisinde antika sanatlarının olduğu büyük bir saraya bir rehber atamak istese elbette ilk önce o rehber o sarayın her tarafını ayrıntısıyla anlatacak. En son o antika eserlerin sanatçısı olarak kendisiyle görüştüreceği ki rehber sarayı tam manasıyla öğrenip, öğretsin. Çünkü "yapan bilir elbette bilen konuşur."



İşte bu külli muhatabiyet sonucunda yani Peygamber'imizin, namazın manası olan "tesbih, taazim ve şükür" külli manada Rabbülalemin'e sunmasıyla "mü'minin miracı" olan namaz farz kılınmış. Böylelikle büyük bir hazinenin anahtarı da biz aciz kullara verilmiş. O anahtarın açtığı hazine ise sonsuz bir güç, sehavet, kudret, irade, merhamet sahibi Zat'ı tanıma olan "iman ilmi"dir. Aynı Peygamber'imizin Miraç hadisesindeki esmaya mazhariyeti gibi her insan da kabiliyeti nisbetinde esmayı okuma yetisini, ancak namaz ile geliştirebilir ve namaz ile Cenab-ı Hakk'a sunabilir. İnsana verilen kabiliyetler, duygular, latifeler, hisler de hep "esmayı okumak" içindir. Nasıl Peygamber'imiz kemalat mertebelerinde yükseldiyse, insan da ancak namaz ile kemalat mertebelerine çıkabilir.

Peygamber'imizin Miraç'ta gittiği yerlerden biri de "kab-ı kavseyn"dir. Yani yaratılanları arkasına alıp direkt yaratana muhatap olmak mertebesidir. Bu da yine biz insanlara namazla mümkündür. Çünkü hayat-ı dünyeviye'nin meşgalelerinde boğulan ve feryat eden ruh-u insan bir nefes ister, bu nefes de yaratılan her şeyin arkaya alındığı "mü'minin miracı" namazdır. Yani imanda taklitten tahkike geçmek bir miraçtır. *Bu yüzden ruh-u insan, miracı olan namazın penceresi ile nefes almaya ihtiyacı vardır.* Rabbimiz bize miracımız olan namazı hakkıyla anlayıp, ifa edebilmeyi nasip eylesin. Amin.



## Ressam İlhami Atalay: Akademik Eğitim Gençlerimizi Yanlış Yönlendiriyor.

*Gençlerimiz yabancı sanatçıların hayatını okuyup onlara özeniyor. Onlar da kendi kültürlerini yaymak için bunlara erişimi kolaylaştırıyor...*

Kültür, sanat, bilim, spor, siyaset ve iş dünyasının duayen isimlerini "Türkiye'nin Çınarları" projesi kapsamında fotoğraflayan Anadolu Ajansı, bu kapsamda sanatçı İlhami Atalay'ı da fotoğrafladı.

Atalay, yaptığı açıklamada, güzel sanatlarda akademik eğitimin insanın ruhunu ve mizacını yaraladığını savunarak, "Akademik eğitim gençlerimizi yanlış yönlendiriyor. Gençlerimiz yabancı sanatçıların hayatını okuyup onlara özeniyor. Onlar da kendi kültürlerini yaymak için bunlara erişimi kolaylaştırıyor. İlmi olarak sanatı incelemek için girmiyorlar akademiye. Onlar bu tarz yaşantıya özenerek giriyor." diye konuştu.

Atalay, her yıl üç bin kişinin sanat eğitimi veren okullardan mezun olduğuna işaret ederek, şunları aktardı:

"Peki üç bin kişiden bir kişi yetişiyor mu sanatçı olarak. Bu durum, eğitimin bozukluğunu, eğitimin sorgulanması, tartışılması gerektiğini gösteriyor. Kültür emperyalizmi bize kültürsüzleşmeyi, yoksulluğu, köle olmayı getirdi. Ben de kendi becerimle bu kültür emperyalizminin açtığı derin yaraları süzgeçten geçirecek, yorumlayarak, 'Kendimize nasıl dönüş yapabiliriz?' diye gayret gösteriyorum. Benim bir çizimim var, sanat tarihinde izlediğim bir yol. Sanatkarlarımız, Batı'nın özelliği olan bilimsel araştırma, gözlemleme ve teknolo-

jik ilerleme yolunu izlemiyor. Sadece Batı'ya özenerek, onun gözlüğüyle bakmaya çalışıyor, meseleleri Batı'ya uygunluğu üzerinden değerlendiriyorlar. Beyinlerini kiraya vermişler. Batı için sanat üretiyorlar. 'Biz kimiz, neyiz, diğer toplumlardan ne farkımız var, meselelere nasıl bakmamız lazım?' sorularını sormuyorlar. Ben bu sorular üzerine çalışıyorum."

Son çalışmalarında hamsi gözünden ilham aldığı- nın altını çizen usta sanatçı, şu bilgileri verdi:

"*Kâinatın içerisindeki gizli çizimleri keşfetmek üzerine yeni bir felsefe üretiyorum. Daha doğrusu bunun sancılarını çekiyorum. En son yaptığım 'Hiçlik' serisinde, bir insanın sahip olduğu bütün nimetlerin bir gün elinden alınacağını düşündüğünde eşyanın hiçbir kıymetinin kalmadığını, kendisinin bir 'hiç' olduğu kavramını inceledim. Hiçliğin sonsuzluğunda yüzen sanatçının üreteceği eserin, insanlara boşluk ve ferahlık vereceğini düşünerek o seriyi yaptım. Hamsi gözünün geometrik yapısını inceleyerek oluşturdum. Geleneksel İslam sanatıyla bağlar kurdum, ahşap oymacılık, sedef kakmacılık ile bağlantılar kurarak gerçek bir çağdaş İslam sanatı yapmaya gayret ettim. Asimetrik dengeye göre altın kuralları göstermeye çalıştım."* dedi.

► AA

## Dünyanın En Büyük Ebru Çalışması Ankara'da Sergileniyor

Ebru sanatçısı Ali Şentürk ve öğrencisi Hikmet Akçelik tarafından yapılan 31 metrelik ebru çalışması, Ankara'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İki eserinin Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini aktaran Şentürk, sergilenen 31 metre uzunluğunda ve 1,5 metre genişliğindeki eserin üzerine Kelime-i Tevhid yazısını işlediğini kaydetti. Şentürk, rekor büyüklükteki eserini öğrencileriyle tek parça halinde yaptıklarını söyledi.

Ebrunun terapi niteliğinde bir sanat olduğunu ifade eden Şentürk, herkese bu sanatla ilgilenmesini önerdiğini belirtti.

Geleneksel Türk el sanatları üzerine çalışan Hikmet Akçelik de işin içine girdiğinde ebrunun derinliğini ve hikayelerini bulduğunu aktardı.

Yeni rekorlar kırmak istediklerini belirten Akçelik, "Kadim sanat olduğu için istiyoruz ki başka bir yerlere taşınalım. Çünkü Çağatay devrine giden bir geçmişi var. 2 bin rakımda yetişen bir otun kökü ve sığır ödüyle buluşan bir görsel şölen düşünün, inanılmaz değerli." şeklinde konuştu.

Ebru sanatını icra edebilmek için önce sabır gerektiğini dile getiren Akçelik, "Ebru sanatına başlarken, Ali Hocam önce bana iki yıl boya ezdirdi. Terapi tarafı çok değerli bence. Huzur çok önemli, huzursuzluğu asla kabul etmiyor. O yüzden ney ile veya klasik müzikle birlikte yapılıyor." dedi.

► AA



“

*Ebru sanatı için huzur çok önemli, huzursuzluğu asla kabul etmiyor. O yüzden ney ile veya klasik müzikle birlikte yapılıyor.*

► AA

## İbrahim Yasir Teğiş

## Hür Mektup 2

Taşımakta olduğum adlardan omuzlarımda çıkan urgan izleri ile hesaplaştığım gecenin sabahında  
Bazı duygularımın intiharına sebep olan bu mektup...

Köle pazarları çağın en erken açılan hastalığı dedi ruhum  
Günün içli ışıkları ile selamlaşan çehremi bıraktığı mahmur ifadesinde  
Sisli gözlerini yelkovanın biraz evvel ayıramamanın verdiği  
ırdırın yüz burukluğu,

İşte bu;

Nurunu kerahete kaptırmış olan.

Yarını bugününe eş, dünü yarına kardeş olacak ihtimali zannımca kesin olan

Özgürlük kisvesi altında çürümüş bir yığın ruh torbaları.

Gitgide alçalan, katolak kapaklı bedenlere sıkışmış

Topraktan çıkan plastik meyvelerini topladıkları günleri arzulan

Mahkûmların tebeşir çentiklerinden kaçtıkları sandıkları yok oluşlarında

Takvim yapraklarında gizlenen soğuk bedenlere bu öfkem.

Akan topluluk gelgitlerinde kaybolmuş bir safi zihni aramakta olmak

İntiharın eşliğindeki bir sokak lambasının ışığını parlatma makinesini icat

Anları, görgü tanıklarından kurtuluş sunma eylemi;

Ümitsizlik dergâhına itiba etmişlere...

Nedir bu eskimiş bedenlerde yeni ruhlar?

Yakmadığımız kibrit çöpü mü yoksa intikam akşamını bekleyen?

Yokuşlardan koşarak inmek hangi hayat zamanının öğretisi bizlere?

Akan yaşların kuru gözlerde yanması kime?

Kime itirazım, dilimde tutuşan bir kaç günde?

Kurtuluş sandıkları yalandan ibaret bir mazi değil mi karaya boyanmış dudaklarda?

...

Neydi peki kurtuluş

Biraz gözyaşı, biraz tatlı söz ve iki avuç

Geri dönüp kalmaz sana yavuz misali atlar

Yer kurur gök parlar uçar zihnimden adlar

Sis sarmış dağları vakit yaklaştı dedi ruhum

Boşa giden hayatlarda bir ahtım kalır bir de umudum

Hayat dediğin faaliyet çiçek açmış bir dalda

Hayat dediğin solmak bir an kuruyup düşmek sonbaharda

İntihar etmez duygular sineye çekilir belki

Ruh ile kalbin aynasıdır nefsinle olan çelişki

Sancılı doğumların yaşamları da sancılı olur

Sanrı sandıkları hayaller gün gelir hakikat olur.



## Tarla Sürülürken 500 Yıllık Top Gülleleri Bulundu

*Köyün bu özelliğinin gelecek nesillere aktarılması için güller muhtarlıkta sergilenerek kültürün yaşatılmasına çalışılıyor.*

"Maden kenti" olarak adlandırılan Söğüt'e bağlı Küre köyünde 500 yıl önce üretilen top güllerinden bazıları, çiftçiler tarafından tarla sürerken bulundu.

Köyün bu özelliğinin gelecek nesillere aktarılması için güller muhtarlıkta sergilenerek kültürün yaşatılmasına çalışılıyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Refik Arıkan, Bilecik'in 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin en önemli güller üretim merkezlerinden olduğunu söyledi.

Arıkan, Bilecik'te hem demir hem de taş güller ürettiğini bulunduğunu belirterek, "16. yüzyılın başlarında bu üretim merkezlerinde 700 kişi çalışırken, Kanuni Sultan Süleyman döneminde bu sayı hızla artmış ve 1700'lere kadar çıkmıştır" dedi.

Küre Köyü Muhtarı İbrahim Gögercin de "küre" kavramının maden eritilen yer anlamına geldiğini belirtti. Kuruluşu Orhan Gazi dönemine dayanan Küre köyünün, 17 işlemlerle "Küre-i Kebir Karyesi" olarak arşivlerde geçtiğini bildirdi.

► AA

## İbrahim Yasir Teğiş

## 54 Yıllık Çınar

Kutlu bir yolcuğun başlangıcı olan neşir hareketi Yeni Asya, 54 yaşında.

Yıl 1970...

27 Mayısın yaraları hala tam sarılmış değil, ülkede yeni anayasanın getirdiği liberal düşünce hâkim, demokrat vizyonunu devam ettiren Adalet Partisi iktidarda, cuntacılar ise tetikte.

*Nur talebeleri ise ülkedeki bu çalkantılı dönemde içerisinde ülkenin nabzını tutmak, kendi fikirlerini anlatmak ve Kuran hakikatlerini içinde barındıran Risale-i Nurların neşrinin hızlandırmak için bir gazete çıkarılması için uzun zamandır çaba vermekte...*

İhlas, Zülfiyar, Uhuvvet, İttihad...

Farklı isimler ile aynı dava uğruna yontulmuş onlarca kalem...



Ve aylardan Şubat, artık günlük bir gazete ihtiyacı kesin olarak ortaya koyulmuş, meşveret toplanmış ve Bekir Berk abinin bilmana Üstadın vecizesi olup daha sonra gazetenin de sloganı olacak 'Asya'nın bahtının miftahı

meşveret ve şuradır' sözünü aklına getirmesi ile gazetenin isminde Asya olması kararına varılmış biraz daha süren tesadüm-ü efkârdan sonra başına Yeni ibaresinin de eklenmesine karar verilerek Yeni Asya meşveret kararı ile kurulmuştur.

Ve o günden beri sadece bir kaç hukuka aykırı teşebbüs ile kapatılsa dahi her zaman budanan bir ağaç gibi daha güçlü daha gür bir sesle geri dönmüştür. Hakkı hakikat söylemekten çekinmemiş, geri durmamıştır...

12 Martlar, 12 Eylül, 28 Şubatlar, Bandrol engelleri, aslı astarı olmayan suçlamalar, ithamlar, 15 Temmuzlar ve daha nice badireleri atlatarak bu güne kadar alını ak ve dilinde hakikat ile gelmiştir.

Yeni Asya sadece bir gazete değildir, günlük bir lahikadır. Nur talebesinin imzası, Nurchunun basındaki dilidir. Risale-i Nurlara saldıranlara Zülfiyar, Türkiye Cumhuriyeti devleti için bir uhuvvet vesikası, İslam âlemi için ise bir İttihad vesilesidir. Siyasetten kararmış kalplere temiz bir sayfa, masumlar zümresine açık bir liman ve İstikbal için bir umut tohumudur.

*Yeni Asya o bu şu değildir, Yeni Asya Üstadının duası Zübeyir'in mirası ve meşveretin vücut bulmuş halidir!*

...

Üfukta seher vakti... İttihad! Ey ehl-i uzlet!

Kalk ayağa ve silkil çünkü artık kalmadı mühlet!

Ne rahatlık vaktidir şimdi, ne de sürür

Böyle bir ahval istersen, buyur: İşte ehl-i kubur!

Bediler bir nur bırakmış oku feyz al da kurtar iman!

Kur'an; çekirdek ve indirilenlerin en zişanı

Yarım asrı aşmış artık hakikat nurunun eli

Kur'an Sünnet ve Risaledir onun temeli.

Ne hayaldir dedikleri ve ne de hissiyat

Tek bilip söyledikleri; yine hakikat yine hakikat.

## İbrahim Tazeoğlu



## Nasip Olsun

Mesele asr-ı saadeti günümüze taşımak  
Bunun en makbul yolu anlamak ve yaşamak  
Birçok makam mevki var her biri bir basamak  
Bizlere makbulünden bir mevki nasip olsun

Manevi hastalarız ibadetler ilaçtır  
En başta namaz gelir kul namaza muhtaçtır  
Nefsi dizginlemek için akıl ilme açtır  
Bizlere makbulünden bir mevki nasip olsun

Kalemim yazar iken zihnim söylemektedir  
Rabbimiz olan Allah hem eşsizdir hem tektir  
Mahşer günü bildirilmiş elbette gelecektir  
Bizlere makbulünden bir mevki nasip olsun

Dünya makamlarına aldandırmakta cahillik  
Nice daha çeşit var iç içe ilmik ilmik  
Rabbim muhafaza et ver bize kâmil birlik  
Bizlere makbulünden bir mevki nasip olsun

Unutulanlar çokça en başta istişare  
Karar seçilmişlerin Kur'an'a uymak çare  
Biz muktadir değiliz bir lütf ile gele  
Bizlere makbulünden bir mevki nasip olsun

## KISACA

## MUSTAFA NEZİHİ POLAT

Yeni Asya Gazetesinin İlk Umumi Neşriyat Müdürü ve Başyazarı



1941

ERZURUM İSPİR'DE DOĞDU

Erzurum'un İspir kazasında dünyaya geldi. Erzurum Hür Söz gazetesi sahibi Ahmet Polat'ın oğlu Mustafa Polat'ın gazeteciliğe aşinalığı, daha küçük yaşlarında babasının yanında başladığı günlere dayanıyor. Erzurum'da babasının çıkardığı yerel gazetede çalışarak başladığı meslek ve hizmet hayatında 'çekirdekten yetişme' bir gazetecidir.

1960

HÜR SÖZ GAZETESİNİN NEŞRİYAT MÜDÜRLÜĞÜ

O günlerde gösterdiği büyük başarı ile Hür Söz gazetesinin umumi neşriyat müdürlüğünü ve başyazarlığını yapmıştır.

1964

HAREKET GAZETESİ ÇIKIYOR

Erzurum'da haftalık Hareket gazetesini çıkartmaya başladı.

1965

İSTANBUL'A GELDİ

Davet üzerine İstanbul'a gelip, burada Babalide ve Sabah'ta gazılar yazmaya başladı.

1967

İTTİHAD GAZETESİNİN NEŞRİYAT MÜDÜRLÜĞÜ

24 Ekim tarihinde yayın hayatına başlayan İttihad gazetesinin umumi neşriyat müdürü ve başyazarı oldu. İttihad ve Yeni Asya'nın kuruluşunda aktif görevler üstlendi.

1970

YENİ ASYA GAZETESİNİN NEŞRİYAT MÜDÜRLÜĞÜ

21 Şubat'ta çıkarılmaya başlanan günlük Yeni Asya gazetesi yayın hayatına başladı. Neşir hayatına Yeni Asya gazetesinin umumi neşriyat müdürlüğü ve başyazarlığı göreviyle devam etti. Mustafa Polat, başarılı bir yazar ve gazeteci olarak temajüz etti.

VEFATI

HENÜZ 29 YAŞINDA

Polat, Yeni Asya gazetesinin başyazarı olarak vefatına kadar çalıştı. Vefat ettiği trafik kazası da yazısını almak için gittiği bir yazardan dönerken oldu...

## “Yeni Asya Ve İttihad”

Medyada yarım asrı aşan ömrüyle sayılı gazeteler arasında yer alan Yeni Asya, basın-yayın dünyasına “merhaba” demeden önceki ilk tanıtımı İttihad gazetesinde yapılmıştı.

3 Şubat 1970'da çıkan bu ilk reklamın ardından, gazetenin içeriği ve detayları 17 Şubat 1970'de Mustafa Nezihî Polat'ın kaleminden okuyuculara şöyle aktarıldı:

Mübarek Kurban Bayramı ile birlikte siz değerli okuyucularımıza yeni bir müjde veriyoruz: Uzun bir zamandan beri üzerinde çalışmakta olduğumuz günlük gazete meselesi nihayet tahakkuk etmiş; sizlerin yardımları fiili ve kavli dualarıyla Yeni Asya vücut bulmuştur. Bayramın hemen ertesi günü 21 Şubat 1970 Cumartesi tarihiyle günlük sabah gazetesi olarak neşir hayatına atılacak olan Yeni Asya sağ cephede bir boşluğu daha doldurmuş olacak ve İslam matbuatının gelişip kuvvetlenmesine kendi şart ve imkânları içerisinde hizmet edecektir.

Yeni Asya muhakkak ki sizin gazetenizdir; zira onu sizlerin daimî arzu ve istekleriyle neşretme kararını verdiğimiz gibi sizlerin maddî yardım ve alakalarıyla da kuvveden fiile çıkardık.

Esasen bizler İttihad'ı neşrederken sadece bir 'haftalık gazete' olarak kalmayı düşünmüş ve şartlarımız da ona göre ayarlamıştık. Ancak aradan zaman geçince ve İttihad gerek muhtevasıyla gerek münderecatıyla kendisini beğendirmiş ve sevdirmiş, böyle bir gazetenin en kısa bir zaman içerisinde günlük olarak neşir hayatına atılması yine sizlerin ısrarlı taleplerinizle düşünülmüştür.

Bizler İttihad'ı neşredenler olarak siz değerli okuyucularımızın bu arzu ve isteklerini, bir emir telakki ettik. Bunun için de en güç şartlar altında da olsak, günlük bir gazetenin neşrine çalışmayı, bu yolla İslam'a hizmet etmeyi gaye edindik ve nihayet “Yeni Asya”yı bu düşüncenin mahsulü olarak çıkarmaya karar verdik.

İttihad, bu muhteva ve münderecatını bir fikir ve dava gazetesi olarak hayatîyetini koruyacak, ileride imkânların müsaadesi nisbetinde gelişme ve genişleme yolunu tutacak Yeni Asya'da günlük bir gazete olarak matbuat içerisinde yerini ve mevkiini doldurmaya çalışacaktır.

Unutmamak lazımdır ki İslam'a düşman olan, Müslümanların

duygu ve düşüncelerinin karşısında bulunan gazeteler gerek haftalık gerek günlük olsun bir hayli fazladır. Aynı İslamî unsurlar sayıları az olmasına rağmen son derece fazla olan neşriyat organları vasıtasıyla memleketimizin kaderinde söz sahibi olmakta, kütleleri şu veya bu istikamete sevk etmeye çalışmaktadırlar. Elbette ki Müslümanlar da bu mesele üzerinde azami derecede hassasiyet gösterecek, İslam matbuatının teşekkülüne her gün biraz daha kuvvetlenmesi ve gelişmesi için ellerinden gelen yardımları esirgeme-yeceklerdir.

Kısa bir müddet evvel hiçbir İslamî neşriyat yokken bugün bir hayli inkişaf kaydetmiş bulunuyoruz. Bundan böyle de mevcutlarla iktifa etmek yerine, hem onları geliştirmek hem de sayılarını arttırmak durumundayız. Bu memleketimizin içinde bulunduğu şartlar bakımından çok mühimdir.

Bizler İttihad'ı çıkarırken de belirttiğimiz ve zaman zamanda tekrarladığımız gibi herhangi bir İslamî gazete ile rekabet etmek için bu yola



başvurmuş değiliz. Hiçbir İslamî gazetenin yerini almak yahut darbelemek için de çalışmıyoruz. Böyle bir niyet ve maksat asla taşımadığımız gibi esasen Müslüman olmamız hasebiyle taşımamıza da imkan ve ihtimal yoktur. Bizler matbuat sahasında da Müslümanların gelişmesini ve kuvvetlenmesini İslam'ın sesinin matbuat yoluyla da duyurulmasını ve yayılmasını istiyoruz, hepsi o kadar.

Yeni Asya'nın intişarına da bu noktadan bakmak mecburiyeti vardır. Bizden evvel çıkan İslamî gazetelerin yaşamasını ve gelişmesini, hem de en mükemmel bir şekilde çıkılmalarını

samimi olarak ister ve temenni ederken bizden sonra çıkacak olan ve davası İslam olan bütün neşir organlarımızın da gelişip kuvvetlenmesi ve matbuat içerisinde yerlerini ve mevkiilerini doldurması temennisindeyiz. Rekabet hissinden son derece uzağız. İslamî hareket ve faaliyetlerin desteklenmesinden başka bir maksat ve gayemiziz yoktur.

Yeni Asya size vaat ettiğimiz bir gazete olacaktır. Sizlerin yardım ve alakaları ile gelişip kuvvetlenecektir. Sizlerin dikkat ve hassasiyeti nisbetinde İslam'a hizmeti esas gaye edinecektir.

İslamî bir gazetenin neşir hayatına atılmasından ziyade, onun tutunması, gelişmesi, kuvvetlenmesi mühimdir. Bugünün şartları ise son derece ağırdır. Bunu da müdrikiz. Bu ağır şartlar içerisinde hizmet edebilirsek şaşırmadan, tenakuza düşmeden, yolumuza devam edebilirsek; elbette ki vazifesini yapmış insanların huzuru içerisinde bulunur, bahsetmiş olduğumuz imkanlardan dolayı Allah'a hamd ederiz. Hizmetimizin; istikametini şaşırılmaması, inkıtaya uğramaması için de siz değerli okuyucularımızdan bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de yakın alaka ve yardımlar beklediğimizi belirtiriz.

Gayret bizden, yardım ve alaka sizlerden, tevfiik ve hidayet Allah'tandır. Mübarek bayramlarımızı tebrik eder selam ve hürmetlerimizi sunarız.

## Mühim Not:

21 Şubat'ta çıkacak olan Yeni Asya gazetesi için afiş, el ilanı ve reklam bastırılmış bulunuyoruz. Muhteremlerimize dağıtmak ve böylece gazetemizi tanıttırarak isteyen ehl-i hamiyetin (Cağaloğlu, Şeref Efendi Sokak No:32 Kat:1'deki) Yeni Asya idaresine gerek bizzat gelmeleri ve gerekse mektupla müracaat etmeleri istihkam olmuş

M. Nuri Derman

## Geleneksel Tıba Gelene Kadar...

Köprü dergisi 148. sayıyı okuyorum bu aralar. Bir doktor olarak "Risale-i Nur ve Tıp" başlığıyla dikkatimi çeken dergi. Geçmişte tamamen modern tıp üzerine eğitim aldığımız için bakış açılarımız hep bu minvalde maalesef. Maalesef diyorum çünkü gelenek ve göreneklerimizde gereken değeri göstermeyen modern tıp, belki de geleneksel tıbbi lüzumsuz görmüş ve kendisinden uzaklaştırmış.

Dergiyi açtım ve başlıklara göz gezdirdim. "Geleneksel tıp üzerinden Risale-i Nur okumaları" başlığı ilgimi çekti ve makaleyi okumaya başladım. Okudukça "Meğerse gelenek ve göreneklerimizden göreceğimiz, öğreneceğimiz ne çok şey var." diye iç geçirdim. "En başta geleneklerimizi öğrenmeli ve tıbbi bu temele inşa etmeliyiz." dedim içimden.



Geleneksel tıp, farklı dönemlerde ve farklı toplumlarda çeşitli tecrübelerle geliştirilmiş tıbbi sistemler bütünüdür. Geleneksel tıbbin içindeki bilgilerin en güvenilir olanı nebevî tıptan alınan bilgilerdir. Çünkü nebevî metotların kaynağı direkt olarak Şâfi-i Hakikî'dir. Bu açıdan bakarsak geleneksel tıp bizleri, mucizeler verilerek tıp ilminde son raddeye ulaştırılan Hz. İsa'ya (a.s) kadar götürür ve o ilim menbaasından tıp ilmini hakiki bir bal gibi yedirir. Evet, bal şifadır.<sup>2</sup>

Hız. İsa'ya (a.s) verilen mucizeler insanlığa her derin dermanı olduğunu ve buna ancak çalışarak ulaşılacağını gösterir ki insanlık bunu nazara aldığı müddetçe tıp ilmine kıyamete dek emek sarf edecektir. Ancak şunu bilmelidir ki; modern tıp, modernizm sevdasıyla geleneklerini harca-

dığı müddetçe hastalıklara dar bakış açısıyla bakacak ve dermansız dertlerle baş başa kalacaktır. Çünkü hastalıklar modern değil, kadimdir. *Ve bu kadim hastalıkların geçmişte tedavi ediliş metotlarından istifade etmek modern tıbbin gereği olmalıdır.*

Geleneksel tıp demişken, asrın tabibi denilen Bediüzzaman'dan bahsetmemek olmaz. Sözlere adlı eserinde demiştir ki: "Her derdin dermanı vardır, hatta ölüme de muvakkat bir hayat rengi vermek mümkündür."<sup>3</sup> İşte geleneksel tıbbin hedefi bu kadar büyüktür. Bu ilimle donanan hiçbir tabip ümitsiz olamaz ve bu ilmin farkında olan en sıkıntılı hasta dahi hiçbir zaman me'vus olmaz. Çünkü bilir ki; dertlerinin dermanı Şafii olan Rabb'imiz yaratmıştır ve araya verecektir.

Ümidi kesmek değil, kesb ile şifayı celb etmektir aslan... Şifa Şafii'den istenir. Şafii ise kanunları gereği çalışana verir. Fiilen ve kavlen dua eden hasta, Rabb'inin bahsettiği ömür dakikaları müddetince şifayı ısrarla aramalıdır.

"İlim Çin'de de olsa alınır" diyen Peygamber'imiz (s.a.v) baş hastalığı olan cehaletin dermanı olan ilmi dünyanın bir ucunda da olsa aramamızı emrediyorsa, vücudumuzun dertlerine derman bulmak için neden mazi derelerinin en uzak köşelerine kadar gitmeyelim? Geçmişin sayfalarında kalıp silinmeye yüz tutan şifa kaynaklarının üzerinden tükenmez kalemle geçme vakti. Geleneklerimizden öğreneceğimiz çok şey var. Okuyacağız, yazacağız ve göreceğiz, inşallah...

## Dipnotlar:

- 1- Geleneksel Tıp Üzerinden Risale-i Nur Okumaları, Ali İhsan Azılı
- 2- Nahl Suresi 68-69.
- 3- 20. Söz'ün 2. Makamı, Mukaddeme

Zübeyir Selçuk

## SAĞLIKLI BESLENME VE DOĞRU BİLİLEN YANLIŞLAR

Günümüzde teknolojinin gelişimi ile birlikte bilgiye ulaşmak kolaylaşsa da doğru bilgiye ulaşmak da bir o kadar zorlaşıyor. *Bu bilgi karmaşasında, her şeyde olduğu gibi sağlıklı beslenme de kendine düşen payını alıyor.*

İşte bu bilgi bombardımanında doğru bilinen yanlışlar arasından en yaygın olanları şunlar:

## 1-Ekmek Yemek Kilo Aldırır

**Doğrusu:** Özellikle Türk kültüründe hatırı sayılır derecede yer tutan ekmek, beslenme düzenimiz içerisinde gereğinden fazla alınmadığı sürece ne bize kilo aldırır ne de sağlığımızı bozar. Aksine doğru tüketimde vücudumuz için güzel bir lif kaynağıdır.

## 2- 18.00'den Sonra Asla Bir Şey Yememeliyiz

**Doğrusu:** Eğer bu bilgi doğru olsaydı -günümüzde insanların 18.00 gibi işten çıktığını düşünürsek- kimse akşam yemeği yiyemezdi. Bununla birlikte akşam yediklerimiz vücudumuza gündüz yediklerimizle aynı derecede etki edecektir. Genel çerçevede önemli olan tüm gün, gün boyunca aldığımız toplam kaloridir. *Ek bir ipucu olarak eğer yatmadan iki saat önce son ara öğününüzü tüketirseniz bu hem sabaha daha hafif bir açlıkla uyanmanızı hem de gece boyunca daha rahat bir uyku uyumanızı sağlar.*

## 3- Sadece Spor ve Yürüyüş Yapararak Kilo Verebiliriz

**Doğrusu:** Egzersiz, sağlığımız için bir vazgeçilmezdir. Ancak düzenli beslenmeyle birlikte olmadığı sürece, spor, yürüyüş...vb. egzersizler bize istenilen ölçüde etki göstermeyecektir. Aynı şekilde diyet de sporla desteklenirse çok daha etkili bir sonuç alınacaktır.

Gerek profesyonel anlamda gerekse amatör olarak fiziksel egzersizlerimiz güzel ve planlı bir beslenme düzeniyle birleştirilirse sağlıklı ve güzel bir vücut kaçınılmaz olacaktır.

## 4- Sabah Limonlu Su İçersem Zayıflırım

**Doğrusu:** Bu cümle çok da hatalı olmamakla birlikte eksik ve yanlış anlaşılma fırsatıyla müsaittir. Çünkü diyet yaparken kesinlikle unutulması gereken bir şey vardır ki o da mucizevi bir besin yoktur.

Sabah tüketilen limonlu, maydanozlu, sirkeli sular sihirli bir şekilde bize kilo verdirmez. Ancak güne daha enerjik başlamamız, metabolizmamızın uyanıp aktifleşmesini ve vücudun toksinlerden arınmasını sağlar. Ayrıca eğer beslenmeniz düzensiz ise ve günlük su alımınız yetersiz ise bir an önce böyle sihirli bir yöntem aramayı bırakmalı ve ilk önce beslenmenizi düzene sokmalı ve kendinize su içme alışkanlığı edinmelisiniz.

## 5- Kilo Almada/Vermede Önemli Olan Tek Şey Alınan Veya Harcanan Kaloridir

**Doğrusu:** Tabii ki günlük beslenmemizde, kalori hesabı yapmak ve buna göre bir beslenme programı hazırlamak oldukça doğrudur. Fakat tükettiğimiz besinlerin kalorileri kadar hangi besinleri tükettiğimiz de çok önemlidir. Çünkü basit şekerden ve güzel sağlıklı bir sebze yemeğinden alacağımız kaloriler yakın iken vücudumuz için yararı noktasında tartışmasız büyük bir farklılık gösterir.

## 6- Beslenmeden Yağı Tamamen Çıkarmak Lazım

**Doğrusu:** Bu da oldukça yanlış bir cümledir. Çünkü yağların vücudumuzda çok önemli görevleri vardır. Yağı çok sınırlandırılmış bir diyet uygulamak deri, saç ve hormon problemlerinin yanında, vitamin yetersizliğine sebep olabilir. Ayrıca hafıza ve öğrenme kabiliyeti üzerinde yağ asitlerinin önemli görevleri vardır. Vücudumuzda bazı vitaminlerin (A-D-E-K vitaminleri) yağda çözüldüğünü ve günlük alınan kalorinin %25-30'unun yağlardan gelmesi gerektiğini göz önünde bulundurursak diyetimizden, hiçbir zaman sağlıklı ve temiz yağları eksik etmemeliyiz.

## DNA'ya Göre Hazırlanan Kişiyeye Özel İlaçlar 'Hem Daha Etkili Hem De Yan Etkisi Daha Az'

**DNA ilaç sertifikası sayesinde eczaneye gelen her hastanın DNA haritası görülecek. Böylece herkes için daha etkili ve daha güvenli tedavi yöntemi uygulanabilecek.**

Dünyanın en saygın tıp dergilerinden biri olan Lancet'te yayımlanan araştırma, hastaya genetik profiline göre ilaç vermenin uygulamada işe yaradığını ortaya koyan ilk çalışma.

Leiden Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacılarına göre, ilaç reçetelerinde herkese uyan "standart beden stratejisinin" artık zamanı doldu. Hastaların hepsi, aynı ilaca farklı tepkiler veriyor. Bunun nedeni büyük ölçüde herkesin farklı DNA'ya sahip olması. Bazı insanlar ilaçları daha yavaş parçalayarak daha düşük bir doza ihtiyaç duyuyor ve böylece yan etki riskini önlemiş oluyor.

Araştırma, 7 Avrupa ülkesinde 7 bin hasta üzerinde yapıldı. Uzmanlar, özellikle kanser, kalp ve damar hastalıkları ile psikolojik şikayetlerin tedavisine yönelik 39 ilacın etkisi ile bağlantılı olan 12 geni inceledi. Muayene edilen hastalara, DNA profillerine uygun dozda ilaç verildi. DNA'ya göre tedavi uygulanan hastalarda, normal dozda ilaç alan hastalara göre ishal, kansızlık, sinir ağrısı ve tat kaybı gibi yan etkiler ortalama yüzde 30 oranında daha az görüldü. Uzmanlar, araştırmaya katılan hastalar için özel bir DNA ilaç sertifikası hazırladı. Sertifikada, her kişinin DNA'sına uygun ilaç türü ve miktarı belirtildi. Hekimler ve eczacılar da bu sertifikayı tarayarak, hasta için en uygun ilaç ve dozunu ne olduğunu tam olarak belirledi. Tek tip reçetelerde kişinin cinsiyeti ya da etnik kökeni, ilaca nasıl tepki vereceğini etkilerken, DNA profiline uygun reçetelerde böyle bir durum yaşanmadı.

Leiden Üniversitesi, bu yöntemi yaygınlaştırarak, pratikte de uygulamaya hazırlanıyor. Şimdilik, DNA ilaç sertifikasının maliyeti 300 ila 600 euro arasında değişiyor. Hollandalı uzmana göre, sertifika sayesinde eczaneye gelen her hastanın DNA haritası görülecek. Böylece herkes için daha etkili ve daha güvenli tedavi yöntemi uygulanabilecek.

Bu haber aklımıza, bu anektodu getirdi :

Mesela, hasta bir çocuk çağırır: "Ya hekim, bana bak."

Hekim "Lebbeyk," der. "Ne istersin?" Cevap verir.

Çocuk "Şu ilacı ver bana" der.

Hekim ise, ya aynen istediğini verir, yahut onun maslahatına binaen ondan daha iyisini verir, yahut hastalığına zarar olduğunu bilir, hiç vermez.

► BBC Haber

## Parkinson Tedavisinde Sona Mı Geliniyor?

**Çinli bilim adamları yaptıkları çalışmalarda parkinson hastalığının semptomlarını gidermeyi başardı.**

Parkinson, halk arasında bilinen adıyla yaşlılık hastalığı, beyinde dopamin adı verilen, beyin hücrelerinin birbirleriyle haberleşmesini sağlayan maddeyi üreten hücrelerin bozulması sonucu ortaya çıkıyor. Beyinde dopamini üreten hücreler hareketlerin kontrolünden, uyumundan ve akıcılığında sorumlu ve bu işleyiş bozulduğunda hareketlerde yavaşlık, dinlenme halindeyken titreme, psikiyatrik rahatsızlıklarla kendini belli eden ve çoğunlukla 60 yaş sonrası kişilerde gözükken bir hastalığa sebebiyet veriyor. Daha önceleri ilaç ve beyin pili ile tedavi edilmeye çalışılan zorlayıcı hastalığın tedavisinde yeni bir gelişme yaşandı. Çin'in Kunming Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden bilim insanları, kök hücreleri maymun beyne naklederek Parkinson semptomlarını gidermeyi başardı. Araştırmacılar, kök hücre naklinin, Parkinson etkisiyle beyin fonksiyonları hareket dahi edemeyecek halde bozulmuş olan hayvanların 2-3 hafta içinde ayağa kalkıp kendi başlarına beslenebilir hale geldiklerini gözlemledi. Genetik olarak tasarlanmış kök hücrelerin insanlarda da başarılı olması halinde, Parkinson'a karşı ucuz ve etkili bir tedavi olabileceği öngörülüyor. Araştırmanın sonuçları, uluslararası uzman tıp dergisi "Parkinson's Disease"de yayımlandı.

► NTV Haber



# Her Bir Nur Talebesi Aynı Zamanda Bir Bilim İnsanıdır.

Şevki Adem, Ordu ilinin Aybastı ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Ordu'da Üniversite ve Lisansüstü eğitimini ise Erzurum'da tamamladı. Kendisi şu an Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünde, Biyokimya Ana Bilim Dalında doçent olarak görev yapıyor.

Şevki Adem'in bilimsel çalışmaları ciddi oranda takip ediliyor ve çok alıntı yapılıyor. Kendisinin Covid-19 ile ilgili hazırladığı bir makale, 200 kez kaynak gösterildi ve 15 binin üzerinde görüntüleme sayısına ulaştı. Biz de bu bilim insanına aklımıza takılanları sorduk.



## Biyokimya nedir, neyi inceler? Bu alandaki çalışmalarınız nelerdir?

Biyokimya, canlı organizmalarındaki maddelerin kimyasal reaksiyonlarını, onların yapılarını ve fonksiyonlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Biyokimya, basit moleküllerden nasıl büyük moleküllerin sentezlendiğini; cansız moleküllerin, hayatın devamı için nasıl etkileşime girdiğini inceler.

Ben genel olarak enzimler ile çalışmaktayım. Canlı sistemler her daim sentez ve yıkımın olduğu çok dinamik bir sistemdir. Milisaniyeler içinde milyonlarca reaksiyon aynı anda gerçekleşmektedir. Enzimler ise bu canlı sistemlerdeki kimyasal reaksiyonları katalizleyen, kontrol eden, hızlandıran biyomoleküllerdir. *Canlı sistemlerde reaksiyonların eş zamanlı ve hızlı olması gerekmektedir. Çünkü hayat beklemeye gelmez. Canlıları büyük bir kimyasal üretim fabrikasına benzetecek olursak, enzimler her bir dönüşümü gerekli olan hızda kontrol eden moleküllerdir.* Örneğin, hücre dışı ortamlarda 78.000.000 milyon yılda yarılanacak bir reaksiyon, bir enzim aracılığıyla 22 milisaniyede olabilmektedir. Birçok reaksiyon, enzimler aracılığıyla milyon kat daha hızlı gerçekleşmektedir.

## Covid-19 İle İlgili Yaptığımız Bir Çalışma Akademik Dünyada Yoğun İlgi Gördü.

### Bu alanda yaptığımız çalışma ve yayınladığımız makaleleriniz neler?

Enzimler biyolojik sistemlerde önemli bir kontrol mekanizması olması nedeniyle, ilaç tasarımında da önemli hedefler arasındadır. Yani birçok ilaç enzimler üzerinden etkilerini göstermektedir. Ben, genel olarak ilaç adayı olabilecek molekülleri tespit etmek için çalışmalar yürütmekteyim. Bazen de laboratuvarında yaptığımız çalışmaların, canlılar ortamında etkisini araştırmak için fareleri de kullanmaktayız. Ayrıca, bu moleküllerin, hangi kimyasal mekanizmalar ile enzimler ile etkileştiğini bilgisayar modelleriyle tespit etmeye çalışıyorum.

### Bu arada yeri gelmişken Covid-19 ile ilgili de bir çalışmanız olduğunu duyduk?

Evet, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ortaya çıktığında "Buna karşı neler yapabiliriz.?" diye düşündük. *Bilgisayar modelleri ile bu salgın ile mücadelede kullanılma potansiyeli olan molekülleri tespit etmeye çalıştık. Bu konuda 4 makale yayınladık. İki tanesi akademik dünyada çok ilgi gördü*

## Moleküller Allah'ın Varlığını Gösteriyor.

### Biyokimya kendine has diliyle Yaratıcısından nasıl bahsediyor?

Nasıl ki hayat, Halık'ımızı birçok esması ile tanıttırıyor, ondaki kimyasal olayları gözlemleyen ve onda görev yapan moleküllerin yapılarını inceleyen bir bilim dalı olarak biyokimya da birçok diller ile Yaratıcıdan bahsetmektedir.

Mesela, her şeyden bir şeyi, bir şeyden her şeyi halk eden Yaratıcımızın işlerini bazı moleküller üzerinde görebiliriz. Glikozdan birçok farklı molekül sentezlenirken birçok farklı molekülden de glikoz sentezlenmektedir. Biyokimya, cansız moleküllerin hayata hizmet eden harika moleküllere dönüştürüldüğünü gösteren harika bir bilim dalıdır. Her bir canlıdaki rizkin milyarlarca hücreye, ihtiyacına göre düzenli ve hassas dağıtılması ile Rezzak ismini gösterirken onlardaki atıkların düzenli bir şekilde dönüştürülmesi ve hiçbir kirlilik oluşturmadan atılması da Kudüs ismine işaret etmektedir. Çok hassas ölçücüklerle canlılığın inşa edilmesi Adl ismini, birbirinin ihtiyacına cevap verecek şekilde tesis edilmesi Ferd isim-i âzamını göstermektedir. *Bir canlıdaki biyokimyasal olaylara tepeden baktığımızda birbirine dayanarak ayakta duran, hareketli muazzam bir sistem görüyoruz. Hangi noktayı çekip alsanız hayat mahvolacak. Basit moleküllerin kendi iradeleri ile oluşturamayacakları bu düzen, bir Hayy-ı Kayyum'a işaret etmektedir.*

## Cenab-ı Hak Şifası Olmayan Hiçbir Hastalık Yaratmamıştır.

### Korona virüs hakkında ne düşünüyorsunuz ve dünyayı yeni pandemiler bekliyor mu?

Tam olarak kaynağı bilimsel olarak tespit edilemeye de korona virüsün (bilimsel adı SARS-CoV-2), beşerin bulaşık elini doğaya karıştırmasının bir sonucu olarak ortaya çıktığını düşünüyorum. İnsanlar doğa ile ilişkilerine dikkat etmeliler. Beslenme ve yaşam tarzı olarak fitri olanın dışına çıkmamalıyız.

"Yeni pandemiler ortaya çıkar mı?" sorusuna gelince SARS-CoV-2 virüsü birçok farklı varyanta dönüştü. Bazıları daha bulaşıcı olurken bazıları daha zararsız oldu. Aynen bunun gibi virüslerin bu dönüşümü sürekli devam etmektedir. Bu sebeple dünya yeni salgınlara her an hazırlıklı olmalıdır.

*Bunun farkında olan bilim dünyası da bu konuda birçok çalışma yapmaktadır. Fakat, korona virüs salgınında gördük ki bilim dünyası eski zamanlara göre çok daha hızlı bir şekilde çözüm yolu ve mücadele metodu geliştirebilmektedir.*

Bugünün dünyasında eskinin çok tehlikeli salgın kaynakları artık dünyayı tehdit edemiyor. Aşılabilir ve bazıları sadece çok güvenli laboratuvarlarda araştırma amacıyla varlar. Tahmin ediyorum, çok tehlikeli salgınlar olsa da çok daha etkin yollarla onlar ile mücadele edebileceğiz. Bir diğer konuda Allah (c.c) şifasını yaratmadığı hiçbir hastalığı yaratmamıştır. Bu nedenle, inanıyoruz ki, hangi salgın olursa olsun, muhakkak çaresi bulunacaktır.

## Çalıştığımız alanda incelerken sizi heyecanlandıran gördükleriniz ile Yaratıcı arasında irtibat kurmanızı sağlayan örnekler var mı?

Canlı sistemlerinde birçok molekül bulunur. Bu moleküllerden bazılarının gidebileceği birçok yol var ve moleküllerin bu yollardan hangisini tercih edeceği çok hassas dengeler ile belirlenmiş. Bu beni çok etkiliyor ya da DNA üzerinde aynı bölgeden birden fazla farklı proteinin sentezlenmesidir. Bu dokunun ve hücrenin ihtiyacına göre şekillenmektedir.



*Ayrıca, protein sentezlendikten sonra çeşitli şekillerde değiştirilerek görev yapacak hale dönüştürülür. Yine başka bir örnek: Yediğimiz ekmeği, eti ve yağı ince bağırsakta parçalayacak enzimler pankreasta çalışmaz, moleküller olarak sentezlenir; ince bağırsakta çalışacak hale dönüştürülür. Eğer sentezlendiği dokuda çalışacak formda olsalardı, pankreası tahrip ederlerdi.*

## Biraz da gençlerden bahsedelim. Alanında başarılı bir bilim insanı olarak gençlere hangi tavsiyelerde bulunmak istersiniz?

Gençlere tavsiyemiz, kendilerini iyi yetiştirmeleri. Gençlik yılları kendiniz geliştirmeniz için bulunmaz fırsatlar sunmaktadır. Gençlik çağı geçmiş kime sorarsanız sorun, hayatındaki en önemli sermayesinin gençlikte elde ettiği deneyimler ve beceriler olduğunu söyleyecektir. *Fikirler üretiniz. Onları projelendiriniz. Bu zamanda en önemli şeyin hayata dokunan yeni projeler olduğunu düşünüyorum.* Bugünün sosyal medya devleri, bilişim şirketleri ve getir götür şirketleri bunun en güzel örnekleri. Şuna inanmalıyız. İyi bir fikir ve proje, parayı rahatlıkla bulabilir. Ama para her zaman iyi bir fikir ve proje bulamaz.

## Risale-i Nur'da geçen kimya ile ilgili bahisleri, bir kimyager olarak nasıl yorumluyorsunuz?

Üstat, kendi zamanında var olan fen bilimlerine ait üst düzey bilimsel bilgileri, alim-i mürşitlere örnek olması için misal olarak verdiği koyun misali kendi tefekkür dünyasına nakşetmiştir. Onları kullanarak harika bir surette kainatın Yaratıcısını bizlere tanıtmıştır. Hüve Nüktesi ve Otuz



## Türkiye'de bilim insanı olmak, bilimle uğraşmak hakkında ne düşünüyorsunuz?

Hem kolay hem zor. Kolay, çünkü iyi fikirleriniz varsa ve onları güzel bir şekilde ifade ederseniz ya da onların kıymetini anlayacak yöneticileriniz varsa iyi çalışmalar yapabilirsiniz. Zor, marifet iltifata tabi demişler. İş anlamayan yöneticiler varsa takdir edeni de çalışmalarınıza rağbet edeni de zor bulursunuz. Fakat gelecekte daha umutluyum. *Bilime aç bir bilim camiası ile daha güzel işler çıkaracağımızı umuyorum.*

## Müslümanlar olarak bilime nasıl bakıyoruz? Bu konuda Nur talebelerinin bilimle münasebetleri nasıl?

Biz Müslümanlar olarak, kainatı yaratıcının bize okumamız için sunduğu bir kitap olarak görmekteyiz. Bilim dalları, Allah'ın kainattaki icraatlarını bizlere anlatmaktadır. "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? (Zümer 8)" ayeti ile "Kıyamet gününde âlimlerin mürekkebi ile şehitlerin kanı tartılır, âlimlerin mürekkebi şehitlerin kanından ağır gelir." (Suyuti, el Câmiu's Sağir, nr 10026) hadisi bizlere, İslamiyet'in bilen insana ne kadar kıymet verdiğinin en açık ispatıdır. Şehitlik makamı ne kadar yüksek bunu hepimiz biliyoruz. "Bir saat tefekkür bazen bir sene ibadetten daha hayırlıdır." (Suyuti, Camiu's-Sağir, II/127)"

Bilim bizlere tefekkür etme, Rabb'imizi ve Halık'ımızı tanıma imkanı sunuyor. Onun ilmini, kudretini ve işlerini ne kadar ince hesaplara dikkat ettiğini bilim ile daha iyi anlıyoruz. Örnekler çoğaltılabilir.

Şehitler ahiret alemine irtihal ederek şehitlik makamını kazanıyor. Fakat, bu dünyada hayatta iken şehitlikten daha iyi bir makam sunan bilime biz Müslümanlar daha fazla sahip çıkmalıyız. *Nur talebeleri özelinde ise aslında zaten her bir Nur talebesi aynı zamanda bir bilim insanıdır. Yani, bilim insanında olması gereken sorgulama, dikkatli inceleme ve sonuçları analiz etme vasıfları, Risale-i Nurları dikkatlice okuyanların, okurken kazandığı vasıflardır.* Ayrıca, Nur risaleleri bizlere kainat kitabını okutarak Allah'ın bin bir esması ile tanıtıyor. Yani, bizim nazarımızı yaratıcının işlerine yönlendirerek onu araştırmak için içimizde heyecan uyandırmaktadır.

Bilimle iştiğal bizlere şehitlikten daha âlâ bir makamı kazandıracak bir nevi ibadet olduğunu bilmeliyiz. Ayrıca bilim; insanlığa faydası nedeniyle insanı, insanlığın en hayırlı mertebesine çıkaracak bir alandır. Tüm bunları ve daha fazlasını düşündüğümüzde, kendimizi bilimsel çalışmalar için daha da motive etmeliyiz.

## Son olarak ilk sayısı ile okuyucusuna merhaba diyen Fidanlık'ı nasıl buldunuz?

En renkli, en heyecan verici, en göz alıcı renkler fidanlarda, fidanlıklarda olur. Sizin Fidanlık'ta da onu gördüm. Heyecanla hazırladığınızı kendisini heyecanla okutmasından anlıyorum. Sizleri tebrik ediyorum. Tavsiyem; sivrisinek tantesini, bal arısı demdemesini bozsa, sizin şevkiniz heyecanınız hiç sönmessin.

İkinci Sözün Birinci Mevkıfı buna güzel örneklerdir. İnsan birçok şeyi bilebilir. Önemli olan o bilgileri yararlı hâle, kendini mutlu edecek formata dönüştürebilmektir. Risale-i Nurlar odun yığınları hükmünde olan fennî malumatları faydalı, nurlu ve ruhlı yapmanın yolunu bizlere göstermiştir.

"Röportaj teklifimizi kabul ettiği için Şevki Adem'e ve bu röportajın gerçekleşmesinde emeği geçen Yusuf Adem'e teşekkür ediyoruz..."

Ekrem DONBALOĞLU  
Mehmet Can DAĞ



## Hazırlayanlar

Ali Osman Yılmaz  
Yıldırım Demir

## MUSİBETİN MÜKAFATI: İTTİHAD-I İSLAM

Küre-i arzın hareketi ve zelzelesi meşiet ve takdir-i İlahî ileddir. İçine tesadüf karışamaz. Madem ki karışamaz ve meşiet-i İlahiye hâkimdir. Öyleyse böyle umumi musibetler mühim hikmetlere binaen vücuda gelir.

Musibet cinayetin neticesi ve mükafatın mukaddemesidir. Peki, nedir o cinayetler ki böyle büyük ve umumi bir musibete fetva verdirdi?

### Musibetleri Yanlış Davranışlar Celp Etti

Artan zinalar, rüşvet ve yolsuzluklar, normalleştirilmeye çalışılan eşcinsellik ve ahlaki erozyon yanlış politikalarının sebep olduğu sorunlar, cerbezekâr ve manipülatif provakasyonları neticesi ayyuka çıkan göçmen kardeşlerimize karşı olan kin ve adavet, (öyle ki enkazdan 7. gün çıkarılan Suriyeli anne ve kızı, görevlilerin neden şimdiye kadar ses çıkarmadıklarını sorusuna, Suriyeli olduğumuz anlaşılırsa bizi çıkarmayacaklarından korktuk demeleri zulmün vardırdığı son noktayı gösteriyor) en büyük farz vazife olan ittihad-ı İslam'ın tahakkukunu tehire sebep olmasının gazab-ı ilahiye dokunması gibi birçok seyyie arzı hiddete getirdi.

Bu depremin Suriyeli kardeşlerimizin nisbeten daha çok yerleştirildiği bölgeleri vurması da bu açıdan da ayrıca manidar.

Peki, böyle büyük musibetten sonra verilecek olan mükafat nedir?

### Seyyiatlar Hasenata Tebdil Edildi

Muaccel mükafatı şudur ki: On binlerce insan az zahmet çekip manen şehadet mertebesine erişti. Yapılmasında belki pek çok yolsuzluk, usulsüzlük ve rüşvet olan ve almırken de ekseriyetle kredi çekilen daireler, apartmanlar, binaların ve diğer mal-mülkün zayi olmasıyla sadaka hükmüne geçti yani seyyiatlar hasenata tebdil edildi.

Hem yaşanan musibetin rikkat-i cinsiyeyi kamçılmasıyla uhuvvet hisleri galeyana gelen ekseriyet-i mutlaka, biçare musibetzedelere muavenet elini uzattı ve yaşanan infak yarışıyla umum memleket bir temizlikten geçirildi.

Hem bu zelzele muttaki olsun laubali olsun hemen herkese Hayy-ı Kayyum'un ve Rezzak-ı Baki'nin yalnızca Allah olduğunu tahattur ettirmesiyle laakal herkesi bir saati bin sene nafil ibadetten evla olan tefekküre sevk etti. Hem herkese aczini ve zaafını ihtar ettirip halis riyasız ubudiyete sevk etmekle beraber havfullahtaki lezzeti tattırdı.

Elhasıl müşterek seyyiattan neş'et eden müşterek musibet mazi günahlarını sildi. Müstakbelde gelecek olan mükafatı ise biiznillah ittihad-ı İslâm'dır.

Bu zelzele musibeti manen diyor ki:  
"Eğer ittihad etmezseniz,  
zelzelede toprağın sizi yutması gibi  
sefahet sizi yutacaktır. Kur'an'ın  
mecrasından ayrılarak  
birleşmeyen su damlaları gibi  
toprağa düşmeyiniz.  
Yoksa toprak gibi  
sefahet ve şehvet-i medeniye  
sizi emerek yutacaktır.

Birleşen su damlaları gibi, Kur'an-ı Kerim'in saadet ve selâmet mecrasında ittihad ederek, sefahet ve rezalet-i medeniye süpürüp, bu vatana âb-ı hayat olan, hakikat-ı İslâmiye sularını akıtınız. Evet biz de zelzelede yıkılan bina yığınlarından evvel bu sefahet ve rezalet-i medeniye süpüreceğiz inşaallah.

### Musibetin Getirdiği Müjde

Bu ikaz ve tahdidattan sonra eğer üzerimize düşen vazifeyi yaparsak şu müjdeli beşaretleri veriyor ve diyor ki: "O hakikat-ı İslâmiye suları ile bu topraklarda iman ziyası altında hakikî medeniyetin fen ve san'at çiçekleri açacak, bu vatan maddî ve manevî saadetler içinde gül ve gülistanına dönecektir inşaallah."

"Medeniyet, fazilet, hürriyet; âlem-i insaniyette galebe çalmağa başladığından, bizzarure terazinin öteki yüzü şey'en fe-şey'en hafiflecektir. Farz-ı muhal olarak, Allah etmesin, eğer bizi parça parça edip öldürseler; emin olunuz, biz yirmi olarak öleceğiz, üçyüz olarak dirileceğiz. Başımızdan rezail ve ihtilafatın gubarını silkip, hakikî münevver ve müttehid olarak kervan-ı benî beşere pişdarlık edeceğiz."

Zelzelenin meydana getirildiği fay hattı daha önce -500 kusur sene evvel yani Yavuz Sultan Selim Hazretleri tahta çıkmasından bir yıl sonra- tekrar hareketlenerek 1513 Pazarcık'ta zelzelesini meydana getirmiş. Ancak o zelzeleden birkaç sene sonra ittihad-ı İslam vuku bulmuş.

Bugün de meydana gelen zelzele vesilesiyle Anadolu levhasının Ceziret'ül Arap'a 3-4 metre yaklaşmış olması alem-i İslam'ın iki bayraktar unsuru olan Türk ve Arap milletlerinin ittihadına sanki hafi bir remiz gibi.

Bununla beraber zelzele alem-i İslam'ın tam ortası ve merkezi olan Şam-ı Şerif kıtasının biraz üzerinde bir yerde meydana geldi. Böylece sanki İslam'ın üç mühim unsuru ve ecebilerin bu üçünün arasında yüz yıldır nifak sokmak için dehşetli planlar çevirdiği Türk Kürt ve Arap'ı beraber vurmakla manen deniliyor ki "Aklınızı başınıza alın, sizin göbek bağınız beraber kesilmiş."

## UYANMA VAKTİ

Musibet bazen cinayetin neticesi olduğu gibi bazen de mükafatın mukaddemesidir.

Yukardaki işarı remizlerden ben de şu kanaat hasıl oluyor ki bu musibet ittihad-ı İslam'ın bir muaccel bedeli ve mukaddemesi olmakla beraber, âlemi İslam'da inkişaf ettirdiği uhuvvetle de bir katalizördür.



Biz burada incinirken âlem-i İslam ağlıyor. Tüm İslam âleminin maddi ve manevi muavenet eli Türkiye ve Suriye'ye uzanıyor.

Bu ittihad-ı İslam, öyle kudsi ve mühim bir gayedir ki uğruna ödenecek bütün bedeller yine de erzandır. Fakat takatimiz yok ve biz de aciziz, Allah'tan niyaz ediyoruz ki bize pahalıya satmasın. Ancak meşiet-i ilahiye hakimdir ve müstakbeldeki hadisatı bazı şartlara bina etmiştir.

Eğer biz üzerimize düşen vazifeleri yapmazsak o gaye-i hayalin cemalini yüz sene daha göremeyiz. Bu zelzele manen bizimle Risâle-i Nur diliyle konuşuyor ve "Vazifelerimiz nedir?" söylüyor.

Bu fay hattı 500 küsür senedir -ittihad-ı İslam sağlandığından beridir- sükûnetini muhafaza etti fakat artık dayanamayıp hiddete geldi ve artık dedi ki: "Beş yüz senedir yattığımız yeter! Artık Kur'an'ın sabahında uyanınız."



### KUVVETLİ BİR İŞARET-İ GAYBİYE

Üstad Hazretlerinin zelzele bahsinde zikrettiği ayet:

Yani: "Bir bela, bir musibetten çekiniz ki, geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumları da yakar."

(Sözler)

Burada sadece fitneden sakınınız mealindeki kısmının ebcedi alınırsa tamı tamına 1444 (miladi 2023) etmekle bu şiddetli zelzele hadisesini haber veriyor.

Hem de "o zelzeleden mütevellid ortaya çıkan kargaşayı fırsat bilip ehl-i imanun ittihadına engel olmak ve ihtizaza gelen uhuvvet-i İslamiyeyi söndürmek için çalışacak olan komitelerin çıkaracağı dehşetli fitnelere sakınınız" diye işareten ikaz ediyor. Ehl-i imanı itidal-i deme davet ediyor.

### RUS POLİSİ VE BEDİÜZZAMAN ARASINDA GEÇEN BİR KONUŞMA

Rus Polisi: "İslâm parça parça olmuş?"

Bediüzzaman: "Tahsile gitmişler. İşte Hindistan, İslam'ın müstaid bir valedidir; İngiliz mek-teb-i idadisinde çalışıyor. Mısır İslam'ın zekî bir mahdumudur; İngiliz mekteb-i mülkiyesinden ders alıyor. Kafkas ve Türkistan İslam'ın iki bahadır oğullarıdır; Rus mekteb-i harbiyesinde talim ediyorlar, ila ahir..."

Yahu, şu asilzade evlât, şehadetnamelerini aldıktan sonra, her biri bir kıt'a başına geçecek, muhteşem âdil pederleri olan İslâmiyet'in bayrağını âfâk-ı kemâlâtta temevvüç ettirmekle, kader-i ezelinin nazarında, feleğin inadına, nev-i beşerdeki hikmet-i ezeliyenin sırrını ilân edecektir.

Tarihçe-i Hayat, 126

### YAVUZ SULTAN SELİM VE İTTİHAD-I İSLAM

İşte ben bu ittihadın efradındanım. Ve bu ittihadın tezahürüne teşebbüs edenlerdenim. Yoksa, sebep-i iftirak olan fırkalarından, partilerden değilim.

Elhasıl: Sultan Selim'e biat etmişim. Onun ittihad-ı İslâm'daki fikrini kabul ettim. Zira, o vilâyat-ı şarkıyeyi ikaz etti. Onlar da ona biat ettiler. Şimdiki şarklılar, o zamanki şarklılardır. Bu meselede seleflerim, Şeyh Cemaleddin-i Efgânî, allâmelerden Mısır müftüsü merhum Muhammed Abduh, müfrit âlimlerden Ali Suâvi, Hoca Tahsin ve ittihad-ı İslâmî hedef tutan Namık Kemal ve Sultan Selim'dir ki, demiş:

*İhtilâf u tefrika endişesi*

*Kûşe-i kabrimde hattâ bîkarar eyler beni.*

*İttihadken savlet-i a'dâyı def'e çaremiz,*

*İttihad etmezse millet, dağ-dar eyler beni.*

(Yavuz Sultan Selim)

Tarihçe-i Hayat, 106



## ŞU MUSİBET, UHUVVET-İ İSLAMİYENİN İNKİŞAFINI TA'CİL ETTİ

6 Şubat'ta rikkat-i cinsiyemiz vasıtasıyla bizi eleme gark eden büyük iki deprem yaşandı. Büyüklük itibarıyla "asrın felaketi" denilen fakat tahribat kuvvetinin büyüklüğü açısından dünya tarihinde eşine az rastlanan bu musibet maye-i hayatımız ve âb-ı hayatımız olan uhuvvet-i İslamiyenin inkişaf ve ihtizazını hârikulâde ta'cil etti.

Hemen hemen tüm İslam ülkelerinden –Filistin gibi kendi maişetini zor temin eden devletler dahil- maddi ve manevi yardımlar gelmeye başladı. Kuvve-i maneviyeyi takviye ve ittihad-ı İslam'ın takarrübünü izhar eden bu tesanüd ve muavenet haberlerini sizler için derledik.



### Pakistan

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in talimatıyla başlatılan yardım çalışmalarında 7 Şubat'tan bu yana Türkiye'ye destek için gönderilen uçakların sayısı 10'a çıktı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığında yapılan açıklamada, Türkiye'ye 9 araçtan oluşan insani yardım konvoyunun gönderildiği bildirildi. Araçlarda, 1015 çadır ile 240 ısıtıcının bulunduğu kaydedildi. Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti de kara yoluyla Türkiye'ye toplam 1000 kişinin barınacağı 10 çadır, 1000 battaniye, 1000 uyku tulumu, 1000 çift çorap, 1000 çift eldiven, 650 gömlek, 20 set odun sobası ve 10 ton su gönderdi.

### Birleşik Arap Emirlikleri

Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın talimatıyla, BAE Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Khalifa bin Zayed Al Nahyan Vakfı ve Emirlikler Kızılayı tarafından aynı gün başlatılan müşterek operasyon kapsamında tonlarca insani yardım Türkiye'ye getirildi.

### Suudi Arabistan

Suudi Arabistan, arama kurtarma ekibini ve yardım malzemelerini taşıyan 5 uçağı Türkiye'ye gönderdi. Bununla birlikte Kral Selman İnsani Yardım Merkezi'ne bağlı Sahem Platformu'nda Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında yaklaşık 250 milyon riyal (yaklaşık 66.6 milyon dolar) bağış toplandı.

### Kuveyt

Kuveyt'te Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için "Kuveyt yanımızda" temasıyla devlet televizyonunda 12 saat devam eden kampanyada 129 bini aşkın kişi ve kuruluşun yaptığı yardımlar 20 milyon 700 bin Kuveyt dinarını (yaklaşık 67 milyon dolar) aştı. Deprem yaşandığı ilk günden itibaren Kuveyt'in arama kurtarma ekiplerinin gönderilmesinin yanı sıra hem hükümet hem halk olarak depremzedelere destek verdi.

### Mısır

Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Mısır'da bazı Türk firmaları tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen bölgelere destek için 70 ton insani yardım malzemesi gönderildiğini söyledi. Yardım malzemelerinin yanı sıra Mısır'ın İskenderiye kentinde kurulu olan Türk ortaklı bir gıda şirketinin de tedarik ettiği 10 tonluk konserve gıda ürünü gönderildi. Büyükelçi Şen, "Özel sektörün tedarik ettiği ve edeceği insani yardımların sevinde Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın onayına istinaden Mısır gümrük makamlarının desteğiyle hareket ediyoruz." diyerek, Türk ve Mısırlı özel kuruluş ve firmaların binlerce ton aynı yardımının hazır olduğunu ve Mısır makamlarının desteğiyle bunların önümüzdeki günlerde sevinin planlandığını bildirdi.

### Irak

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani yardımlar kapsamında, acil yardım ve sağlık ekibiyle kurtarma çalışmalarını için ekipman gönderme talimatı vererek, ülkesinin her türlü yardıma hazır olduğunu aktardı. Irak 150 kişilik ekibiyle deprem bölgelerindeki arama kurtarma çalışmalarına ek olarak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından 70, Duhok'ta bulunan Kavın Grup şirketi de arama kurtarma çalışmaları için deprem bölgesine 100 iş makinesi gönderdi. Irak'ın Kerkük kentindeki tüm camilerde de Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyası düzenlendi. Duhok'a bağlı Zaho Özel İdaresi Sorumlusu Guhdar Şeyho da Türkiye'deki depremzedeler için 12 tırlık yardım toplandığını belirtti. Erbil'de düzenlenen kampanyada ise 14 TIR'dan oluşan soba yardımı Türkiye'ye ulaştırıldı.

### Ürdün

Deprem sonrasında Ürdün'den Türkiye'ye insani yardım uçakları ulaştı, ayrıca Kahramanmaraş'ta tam donanımlı bir askeri sahra hastanesi kuruldu. Ürdün Dışişleri Bakanlığı da Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Türkiye'ye yardımların devam ettiğini duyurdu.



## ARZ, FANİLİĞİNİ HATIRLATTI

Yaşlı dünyamız zaman zaman titriyor, hararetleniyor veyahut üşüyor. Tüm bu hadiseler dünyanın ebedi olmadığına bir misafirhane olduğunun hatırlatıcıları.

Dünya savaşlarıyla insanlığın imar ettiği ve hassasiyetle koruduğu eserler, bir anda yerle bir oldu. Zaman zaman bu ihtarla insanların yüzleri ebedi bir hayat arayışına dönüyor. Bütün insanlık, "Madem her şey yıkılıp gidiyor, o halde ebedi bir alem olmalı. Zira insanlar fitraten ebediyet ve sonsuz bir hayatı istiyor." ortak zeminine doğru kayıyor. Musibet anlarında yaşanan olağanüstü hadiseler insanları tekrar Yararatıcıya yönlendiriyor.

İnsanların ebedi cennete davet mesajlarına kulaklarını tıkayıp dünyada yalancı bir cennet kurma gayretleri, savaşlar ve musibetler vasıtasıyla bir anda boşa çıkıyor. Dünyayı cehenneme çeviriyor.

Büyük kıyametin habercileri nevinden olan küçük kıyametlerle her gün binlerce insanın vefatıyla "misafirliğin artık bitiyor" şeklindeki mesajlara ilaveten bu misafirhanenin faniliğini ve geçiciliğini her daim hatırlatır cinsten binlerce mesaj geliyor.

Bu mesajların kimi havadan, yerden, derinlerden kimi yağmur, fırtına ve sellerle; kimi meteorlarla kimi kuraklık küresel ısınma hastalıklar ...vb. musibet hatlarıyla geliyor. Herkese her daim gelen mesajları doğru okumak ve yanlış mana vermemek bütün insanların faydasına olacak. Zira, "İnsan ebede namzettir ve saadet-i ebediye için halk olunmuştur."



## HAYALLER SARSILDI

Deprem hayatımızdaki birçok şeyi değiştirdi. İdeallerimiz, gayelerimiz ve hayallerimiz

sarsıldı, yıkıldı. Olmazsa olmazlarımız bir anda yok oldu.

Geceyi gündüze katıp, varımızı yoğumuzu yatırdığımız evlerin kapısı açılmaz, arabaların garajına girilmez oldu.

İndirim kampanyalarını heyecanla bekleyip aldığımız ürünler ve eşyalar artık kullanılamaz

halde.

Kimseye dokundurmadığımız eşyalar toz-toprak altında.

Alıp okuyamadığımız kitapların mürekkepleri yağmur sularına karıştı.

Fani ve geçici şeyler için kavga etmeye değmeyeceğini öğrendik.

Kaybedilenin mal-mülk olmadığını, ahlak kaybedilirse neler olabileceğini de gördük, duyduk,

esfel-i safilini seyredencesine.

Kırdığımız kalplerin, enkaz altında feryadını dinlerken, bir kısmının cenazelerine bakar

olduk. Fay kırığından daha derin sarsıldı kalplerimiz.

Cennete çevrilmeye çalışılan dünyalar bir anda cehenneme dönüverdi. O zaman biz yıkılan

dünyaları seyretmeye gelmedik.

Ve yine, yeniden sormaya başladık; ben kimim, nereden gelip,

nereye gidiyorum? Beni

dünyaya kim niçin gönderdi? Benim bu dünya misafirhanesindeki

vazifem ne?

İnsan olarak dünyaya gönderildim ki; kainatın Sahibi'ni tanımak ve

ona iman ile itaat etmedim vazifelerimi ihmal ettim ki böyle şiddetli

bir sarsıntı ile uyandırıldım?

"Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et ve emanetini

almak zamanına kadar

bizi emanette emîn eyle, Amin"